

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕΚΑΕΞΑΧΡΟΝΟΥ

Κύριε, σήμερα κλείνω τὰ δεκάξι μου χρόνια. Εἶμαι ἔφηβος μέ σφριγηλή ψυχή, μέ ἀκμαῖες ψυχικές καί διανοητικές δυνάμεις. Νοιώθω μέσα μου μιά δύναμι καί μιά δημιουργικότητα νά κοχλάζουν.

Ἡ ψυχή μου εἶναι γεμάτη χαρά, γιατί Σ' ἔχει γνωρίσει. Κοντά Σου νοιώθω τόσο ἀπόλυτα εὐτυχισμένος καί ἱκανοποιημένος.

Εἶναι στιγμές πού βλέπω ὅλα τόσο ὁμορφα γύρω καί μέσα μου.

Ἡ ψυχή μου τότε πλημμυρίζει ἀπό πόθους ἱερούς καί ἡ νεανική μου φαντασία βρίσκει τρόπους γιά νά ὀραματισθῆ ἕνα μέλλον πανώριο, ὑπέροχο, δοσμένο σέ Σένα. Νοιώθω τήν ἀγάπη σου τήν φλογερή, τήν ἀπειρη, νά γεμίζη τήν ψυχή μου.

Ποθῶ μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς καρδιᾶς μου Ἐσέ.

Κι' ἀγκαλιάζω τὰ ἰδανικά μου μέ καθάριο, φεγγοβόλο βλέμμα, μέ φλογερή, εἰρηνική ψυχή.

Τώρα, Κύριε, πού εὐρίσκομαι στά δεκάξι μου χρόνια καί νοιώθω τήν ψυχήν μου τόσο γεμάτη, τόσο χαρούμενη καί γαλπνεμένη, θέλω κάτι νά Σοῦ πῶ. Ταπεινά, ἀπλᾶ.

Δέξου, γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ, σάν μικρή προσφορά στήν ἀπειρή Σου ἀγάπη, σάν ἕνα μικρό «εὐχαριστῶ» εὐγνωμοσύνης στίς ἀμέτρητες εὐεργεσίες Σου, τὰ δεκάξι μου χρόνια.

Πάρε τα Ἐσύ, Ἰησοῦ, γιά νά τά γεμίσης δροσιά, χάρι καί νά τά κάνης χαρούμενα, δυνατά, δημιουργικά. Δέξου, Σύ Κύριε, ἀπό ἕνα δικό Σου παιδί, πού θέλει νά μείνη ἀγνό, τὰ δεκάξι του χρόνια, ἀγίασέ τα, ἄγνισέ τα, κάλλυνέ τα, συνέτιζέ τα.

Πάρε, λοιπόν, Κύριε, Σοῦ τὰ προσφέρω, τὰ δεκάξι μου χρόνια, ἔτσι ἀγνά, ἔτσι καθάρια, δροσερά καί κρυστάλλινα πού τά φύλαξες ἕως τώρα καί ἀξιώσέ με ζῶντας σέ μιά διαρκῆ ἄνθησι νά ἀξιωθῶ νά ἰδῶ τό πρόσωπό Σου, νά ἐνώσω τή φωνή μου μέ τούς ὕμνους τῶν Ἀγγέλων

Ἔ! γλυκύτατε Ἰησοῦ. Σ' εὐχαριστῶ, Σ' εὐχαριστῶ θερμά... Ἀμήν.