

ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Μία έντρυφήση στὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ μονοήμερη ἐκδρομὴ μας, ποὺ ξεκίνησε τὸ πρωινὸ τῆς 29ης Μαΐου 2011.

Προορισμός; Ὁ Νομὸς Κορινθίας

Ἀριθμὸς ἀτόμων; Πάνω ἀπὸ 120

Σκοπός; Ἡ ἀνανέωση τῶν δυνάμεών μας, ψυχικῶν καὶ σωματικῶν.

Πρῶτη καὶ βασικότερη στάση: Ἡ Λατρεία τοῦ Θεοῦ μας στὴ Θεία Λειτουργία στὴ Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ Μακρῦσι, ὅπου ὅλοι «μια καρδιά» δοξάσαμε τὸν Κύριο τῆς ζωῆς καὶ τῆς ψυχῆς μας καὶ γευτήκαμε τὴν Ἀγάπη Του...Γευτήκαμε, ἐπίσης, καὶ τὴ φιλοξενία τῶν μοναχῶν καὶ ψυχικὰ καὶ σωματικὰ ἐνδυναμωμένοι κατευθυνθήκαμε πρὸς τὸ δεῦτερο σταθμὸ μας.

Ποιὸς ἦταν; Μία ἄλλη ἐστία πνευματικῆ: Ἡ Μονὴ Τιμίου Σταυροῦ στὸ χωριὸ Μοψός, κοντὰ στὸ Χίλιομόδι Κορινθίας.

Στὴ διαδρομὴ δὲ χόρταινε τὸ μάτι νὰ ἀντικρίξει τὴν ἐναλλαγὴ τῶν χρωμάτων, ποὺ πρόσφερε ἀπλόχερα ἢ ἀνοιξιὰτικὴ φύση καὶ ποὺ ἔδεναν μὲ τὴν ἀρμονία καὶ τὴ χαρά, ποὺ μετέδιδε ἡ μία ψυχὴ στὴν ἄλλη. Κι αὐτὸ γιατί αὐτὰ ποὺ ἀκούστηκαν στὸ λεωφορεῖο ἀπὸ τὸ πρωινὸ ἀγιογραφικὸ ἀνάγνωσμα μέχρι τὴν ἐνθύμηση καὶ διήγηση τῶν τελευταίων στιγμῶν τῆς χιλιόχρονης βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας συγκίνησαν καὶ ἐνθουσίασαν ὅλους τοὺς συμμετέχοντες...

Τὸ Μοναστήρι στὸ Μαψὸ ξεπρόβαλε μπροστὰ μας μετὰ ἀπὸ δύο περίπου ὥρες. Εἶναι ἓνα ἀρχιτεκτονικὸ κόσμημα μέσα στὴν ὀλοπράσινη ἄγρια φύση. Καὶ ἐδῶ δεχτήκαμε τὴ φιλοξενία τῶν μοναχῶν, ποὺ ἄφησαν τὰ πάντα γιὰ τὴ Δόξα τοῦ Θεοῦ.

Ἐπόμενος σταθμός: Βόλτα μὲ καράβι στὸν Ἴσθμὸ τῆς Κορίνθου, γιὰ νὰ δοῦμε ἀπὸ κοντὰ αὐτὸ τὸ τεράστιο γεωπολιτικῆς σημασίας ἔργο, ποὺ εἶχε συλλάβει ἤδη ὁ Περίανδρος στὰ 602 π.Χ. καὶ τὸ ὁποῖο ἐγκαινιάστηκε τὸ 1893.

Σ' αὐτὸ θαυμάσαμε τὴν ὁμορφιὰ τῆς γαλήνιας θάλασσας, ἀλλὰ καὶ τὴ σοφία τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν τὴ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸ καλὸ καὶ μόνο, ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν ὄντως Σοφία.

Καὶ ἡ μέρα ἔκλεισε μὲ τραγούδια καὶ ψαλμούς, τὰ ὁποῖα ὑμνοῦσαν τὴν Ἀγάπη, τὴ Δόξα καὶ τὴ Σοφία τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων Του, ποὺ εἶχαν ἤδη γίνει βίωμά μας!!!

Κ. Δ. Κ.