

Μάρτιος 2014

Ἀγαπητοί μας φίλοι,  
Χαίρετε πάντοτε

Ἦλθε ὁ Μάρτιος μέ τήν ἁγία Σαρακοστή πού εἶναι ἡ πιά κατανυκτική περίοδος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Μέ χαρά δεχόμαστε καί τούς καινούργιους ἐπισκέπτες τῆς ἱστοσελίδας μας καί περιμένουμε τίς προτάσεις τους.

1. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐτοιμάζουμε τό καινούργιο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας καί περιμένουμε τίς συνεργασίες σας. Ἐλπίζουμε, ἂν θέλει ὁ Θεός, νά κυκλοφορήσει τόν Μάρτιο.

2. Τά δύο μαθήματα πού ἔχουμε καταχωρήσει στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι χρήσιμα γιά ὅλους μας. Τό πρῶτο ἀναφέρεται στήν προσευχή τοῦ προφήτου Δανιήλ καί τό δεύτερο ἔχει τίτλο: «Ἄλλο καλός ἄνθρωπος καί ἄλλο ἀληθινός Χριστιανός». Ὅποιος τά μελετήσει, θά προβληματισθεῖ καί θά ἐξετάσει τόν ἑαυτό του. Εἶναι μιά βοήθεια καί γιά τήν προσευχή καί γιά τήν αὐτοεξέταση τώρα τήν Μεγάλη Σαρακοστή.

3. Ἰδιαίτερα εὐχόμαστε καλή δύναμη καί ἐπιτυχία εἰς τούς ἀγαπητούς μαθητές καί μαθήτριες, φοιτητές καί φοιτήτριες καί πολλή χάρι καί εὐλογία εἰς ὅσους ἀσχολοῦνται μέ τό εὐλογημένο ἔργο τοῦ Κατηχητικοῦ.

4. Στή συνέχεια δημοσιεύουμε κάποια ὁμιλία τοῦ Χρυσοστόμου περί νηστείας. Θά μᾶς βοηθήσει νά καταλάβουμε γιάτί νηστεύουμε, τό νόημα τῆς ἀληθινῆς νηστείας καί τήν ἀξία της.

Καλή καί εὐλογημένη Σαρακοστή μέ ἀγῶνα πνευματικό καί πρόοδο στήν ἀρετή.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

«Χαίρω καί εὐφραίνομαι, πού βλέπω σήμερα τήν ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι στολισμένη μέ τό πλῆθος τῶν τέκνων της καί σᾶς ὅλους νά ἔχετε συγκεντρωθῆ μέ πολλή χαρά. Καί χαίρω, διότι ἀπό τά χαρωπά πρόσωπά σας ἔχω μέγιστην ἀπό-

δειξιν περί τῆς ἐσωτερικῆς ψυχικῆς σας ἱκανοποιήσεως. Τό εἶπε αὐτό καί ὁ σοφός Σολομῶν. Ὅταν ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου χαίρει καί εὐφραίνεται, τότε τό πρόσωπον σάν καθρέπτης τῆς ψυχῆς, παρουσιάζεται θαλερό καί χαρούμενο. (Παροιμ. ΙΕ΄ 13). Δι' αὐτό καί ἐγώ σήμερα ἤλθα μέ περισσό-τερη προθυμία νά σᾶς μιλήσω. Καί διά νά λάβω μέρος καί ἐγώ στήν πνευματική αὐτή εὐφροσύνη, ἀλλά καί διότι θέλω νά σᾶς ἀναγγείλω ὅτι ἤλθε ἡ ἀγία Τεσσαρακοστή, πού εἶναι φάρμακο τῶν ψυχῶν μας. Διότι ὁ Κύριός μας σάν Πατέρας φιλόστοργος θέλει νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς ἁμαρτίες πού ἐκάμαμε ἐπί τόσον καιρό. Ἐκανόνισε δέ ὡς μέσον θεραπείας καί τήν νηστείαν.

Κανείς λοιπόν νά μή γίνεται κατηφής, κανείς νά μή σκυθρωπάξει, ἀλλά νά σκιρτᾷ καί ᾄς χαίρεται καί ᾄς δοξάζει τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος φροντίζει γιά τίς ψυχές μας. Αὐτός μᾶς καθώρισε τήν ἀρίστην ὁδόν τῆς νηστείας, τήν ὁποῖαν μέ πολλή χαρά πρέπει ὁ καθένας μας νά ὑποδεχθεῖ. Ἄς ντρέπονται οἱ εἰδωλολάτρες, ᾄς κρύβουν ἀπό ντροπή τό πρόσωπό τους οἱ Ἰουδαῖοι, ὅταν μᾶς βλέπουν μέ πόσην ἀγάπην καί εὐχαρίστηση καί προθυμία ὑποδεχόμαστε τήν περίοδο τῆς νηστείας καί ᾄς διδάσκονται ἀπό αὐτά τά πράγματα πόση διαφορά ὑπάρχει μεταξύ ἐμᾶς καί αὐτῶν. Διότι ἐκεῖνοι ἐορτές καί πανηγύρια θεωροῦν τήν μέθη καί ὅλη τήν ἄλλη ἀκολασία καί τίς ἐλεεινότητες καί ἀσχήμιες, πού κατά φυσική συνέπεια ἐπακολουθοῦν. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ὅμως, ἀντιθέτως πρός ἐκείνους, θεωρεῖ ὡς ἐορτή καί πανηγύρι τήν νηστεία καί τήν ἀπάρνηση τῆς κοιλιοδουλείας καί ὅλες τίς ἀρετές πού προέρχονται ἀπό αὐτήν... Διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο πνευματικό. Γι' αὐτό πρέπει ἐκεῖνοι πού ἔρχονται στήν Ἐκκλησία νά παίρνουν τά κατάλληλα φάρμακα καί νά τά βάζουν ἐπάνω εἰς τά τραύματα τῆς ψυχῆς τους καί ἔτσι νά ἐπιστρέφουν στό σπίτι τους.

Μόνη ἡ ἀκρόαση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ δέν ὠφελεῖ, ἂν δέν ἔχει νά παρουσιάσει κανείς καί ἔργα ἀρετῆς. ... Ὅπως ἡ πολυφαγία προξενεῖ ἀναρίθμητα κακά εἰς τό ἀνθρώπινο γένος, ἔτσι καί ἡ νηστεία καί ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπό τήν κοιλιοδουλεία ἔχει γίνει πάντοτε αἰτία ἀνεκφράστων ἀγαθῶν σέ μᾶς. ... Ἐννοοῦντες, λοιπόν, αὐτά ὅλα, ἀγαπητοί, καί ἐνδιφερόμενοι

πολύ διά τήν σωτηρία μας, ὅς καταφρονήσουμε τίς ἀνωφελεῖς καί ἐπιβλαβεῖς ἀπολαύσεις. Ἄς ἀγαπήσουμε τήν νηστεία καί γενικῶς ὅλην τήν χριστιανική συμπεριφορά. Ἄς παρουσιάσουμε πολλή μεταβολή στή ζωή μας καί κάθε μέρα ὅς φροντίζουμε μέ δραστηριότητα νά πράττουμε καλά ἔργα. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ἀφοῦ ἐμπορευθοῦμε ὅλη τήν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς τό πνευματικό ἐμπόριο (τῶν ἀρετῶν), θά συγκεντρώσουμε πολύν πλοῦτον ἀρετῆς. Θά ἀξιωθοῦμε δέ νά φθάσουμε καί στήν μεγάλη ἡμέρα τοῦ ἀγίου Πάσχα καί μέ παρηυσία νά προσέλθουμε στή φρικτή πνευματική τράπεζα καί νά λάβουμε μέρος στά ἀνέκφραστα ἐκεῖνα καί ἀθάνατα ἀγαθά μέ καθαρή συνείδηση καί νά γεμίσουμε μέ τήν χάριν τους.