

Ὀκτώβριος 2012

Ἀγαπητοί μας φίλοι,
Χαίρετε πάντοτε

* Εἶναι ὠραῖο, πραγματική εὐλογία, ἡ ἐπικοινωνία μας αὐτή. Ἄν θέλετε, νά μᾶς στέλνετε καί σεῖς κανένα μήνυμα μέ τό email γιά νά ἔχουμε μεγαλύτερη χαρά. Ἐπικοινωνοῦμε μέ πολλήν ἀγάπην «ἐν Χριστῶ», δηλαδή ἡ πίστη στό Χριστό μᾶς συνδέει καί μᾶς ἐνώνει. Ἔχουμε κοινούς στόχους ὅλοι καί ἀγωνιζόμαστε νά ζοῦμε ὅπως θέλει ὁ Χριστός. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή μας καί ὅλοι μαζί, ἐνωμένοι καί ἀγαπημένοι κάτω ἀπό τή δική του καθοδήγηση προσπαθοῦμε νά ἐπιτύχουμε τό καλλίτερο. Καί ἐπειδή ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τελικῶς ὅλα ὅσα κάνουμε σκοπεύουν νά μᾶς φέρουν πιό κοντά στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

*Τό Κατηχητικό Σχολεῖο εἶναι τό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ αὐτή τήν περίοδο. Ἄρχισαν τά μαθήματα καί ὅλοι πρέπει νά βοηθήσουμε στή λειτουργία καί τό ἔργο τῶν Κατηχητικῶν. Μέ πολύ ἐνθουσιασμό καί προθυμία θά ἐνδιαφεροῦμε γιά τό Κατηχητικό. Ὅπου καί ἂν βρισκόμαστε, εἴτε νά παρακολουθοῦμε τακτικά εἴτε νά βοηθοῦμε τά παιδιά. Εἶναι ἕνα εὐλογημένο ἔργο πού ἀξίζει κάθε θυσία. Ἡ ιστοσελίδα μας θά δίδει ὑλικό κατήχησης καί ὅ,τι ἄλλο εἶναι δυνατόν.

* Ὅπως βλέπετε κυκλοφορεῖ καί τό νέο τεῦχος τῆς Κιβωτοῦ καί φυσικά ὅλοι θά τό διαβάσετε. Ὅσοι εἴσθε στήν Καλαμάτα θά τό πάρετε στό Κατηχητικό. Οἱ ἄλλοι θά τό δῆτε στό διαδίκτυο. Γίνεται ἀναφορά, ὅπως βλέπετε, στούς Βαλκανικούς πολέμους καί στήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης. Μάλιστα αὐτή τή φορά ἡ ἐπιστολή αὐτή γράφεται ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅπου βρίσκεται ἡ ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστι» πού ἦλθε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος. Στήν εὐλογημένη πόλη τοῦ ἀγίου Δημητρίου βρέθηκε καί ἡ Σύνταξη τῆς Κιβωτοῦ καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς προσκύνησης τῆς εἰκόνας, ἀπνύθυνε δέηση στήν Παναγία γιά ὅλους σας.

* Τό βιβλίό πού θά σᾶς συστήσουμε αὐτή τή φορά νά μελετήσετε εἶναι «Ένας λαβωμένος ἄγγελος». Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Θά τό βρῆτε στό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Γ.Ε.Χ.Α. στήν Καλαμάτα.

Ἡ προσευχή πού ὑπάρχει στή συνέχεια θά μείνει, γιά νά τήν χρησιμοποιεῖ ὅποιος θέλει.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τήν Κυρίαν Θεοτόκον

«Αειπάρθενε ἁγνή, Μήτηρ τοῦ Θεοῦ σεμνή, Κόρη ἁγία, Ὑπεραγία. Ὑπῆρξες καί ὑπάρχεις ἢ ἄσπιλος καί ἄμωμος καί κεχαριτωμένη, ὅπως ὁ Ἀρχάγγελος σέ προσεφώνησε. Ὑπῆρξες καί ὑπάρχεις ἢ «τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξότερα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφεείμ». Ὑπῆρξες καί ὑπάρχεις τό καύχημα τῶν παρθένων, ἢ δόξα τῶν μητέρων, ἢ χαρά τῶν Ἀγγέλων, τό ἀγαλλίαμα τῶν ἀνθρώπων. Ὑπάρχεις ἢ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων, ἢ προστασία τῶν ἀδικουμένων, ἢ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων, ἢ παρηγορία τῶν θλιβομένων, ἢ θεραπεία τῶν ἀσθενούντων ἢ ἀπροσμάχητος προστασία τῶν Χριστιανῶν, ἢ ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ πονεμένου Γένους μας. Καί ποῦ ἄλλοῦ; Μετά τόν Θεόν καί Σωτῆρα μας σέ Σένα καταφεύγομεν, Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἐλπίς καί προστασία τῶν πιστῶν. Εἰς Σέ, διά νά ἔχωμεν τήν προστασίαν καί βοήθειάν Σου. Εἰς Σέ, διά νά στέκης πάντοτε προστάτης καί ὑπερασπιστής καί ὑπέρμαχος Στρατηγός τοῦ Ἔθνους μας. Παναγία μας, Μητέρα μας ἁγία, μή μᾶς ἀφίνης, μή μᾶς παραβλέπης, ὅσον καί ἂν πταίωμεν εἰς τόν Πανάγιον Υἱόν Σου. Βοήθει μας πάντοτε εἰς τούς πειρασμούς μας καί σῶζε μας εἰς τούς κινδύνους μας».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΙΒΩΤΟΣ