

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2<sup>Η</sup>

### ΜΙΚΡΟΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

(Σκοπός: Να εμπνεύσουμε τά παιδιά σέ πράξεις ιεραποστολής. Νά λάβουν τό θάρρος νά μιλήσουν στους φίλους τους γιά τόν Χριστό καί νά τούς καλέσουν στό Κατήχητικό.

Βοηθήματα: «Φῶς καί χαρά», «Τά παιδιά στό Χριστό», «Ο Θεός στή γῆ μας», «Μαθαίνω γιά τή ζωή τῶν Αποστόλων», «Οί Μαθητές τοῦ Χριστοῦ», «Χελιδόνια Χριστοῦ»)

#### A. ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα εἶναι ἡ δεύτερη συνάντησή μας παιδιά. Ὅλοι χαιρόμαστε πολύ γι' αὐτό! Ἔτσι δέν εἶναι; (.....) Καί μάλιστα θά μιλήσουμε γιά ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον θέμα πού σᾶς ἀφορᾷ!

Θά ξεκινήσουμε λέγοντας μιά ωραία, πραγματική ἱστορία, πού συνέβει πρὶν 2000 χρόνια περίπου! Εἶναι ἡ γνωριμία καί τό κάλεσμα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ.

Σᾶς θυμίζουν μήπως κάτι τά ὀνόματα αὐτά; Ἀνδρέας, Σίμων, Ἰάκωβος, Ἰωάννης, Φίλιππος, Βαρθολομαῖος ἢ Ναθαναήλ, Ματθαῖος, Θωμᾶς, Ἰάκωβος (γιός τοῦ Ἀλφαίου), Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης, Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης; (.....) Ναι μάλιστα εἶναι οἱ δώδεκα μᾶθητές τοῦ Χριστοῦ. Οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι.

Ὅμως ὅλοι ξέρουμε ὅτι ὁ Χριστός εἶχε πολλούς μαθητές ἀπό τή στιγμή πού ἄρχισε νά διδάσκει. Πῶς λοιπόν διάλεξε αὐτούς τούς δώδεκα; Γιατί τούς διάλεξε; Ποιό θά ἦταν τό ἔργο τους; Ὅλα αὐτά θά τά μάθουμε ἀμέσως τώρα.

#### B. ΔΙΗΓΗΣΗ

Κάποιο ἀπόγευμα ὁ Χριστός ἀπομακρύνθηκε ἀπό τά πλήθη καί ἀνέβηκε στό βουνό πού ὑψωνόταν λίγο πιο πάνω ἀπό τήν Τιβερεριάδα λίμνη. Ἀνέβηκε ἐκεῖ μόνος γιά νά προσευχηθεῖ, ὅπως συνήθιζε νά τό κάνει πολλές φορές, σ' αὐτό τό ἥσυχο καί ἀπόμακρο μέρος.

Ὅμως τό βράδυ αὐτό δέν προσευχήθηκε ἀπλά πολλές ὥρες, ἀλλά ὀλόκληρη τή νύχτα. Ἐπρόκειτο νά προχωρήσει σέ κάτι πολύ-πολύ σημαντικό καί ἤθελε καί σάν ἄνθρωπος νά τόν βεβαιώσει ὁ Θεός γιά ὅ,τι ἔκανε.

Τήν ἐπόμενη ἡμέρα πολύ πρῶι κατέβηκε ἀπό τό βουνό. Ἡ πρώτη Του ἐνέργεια γιά τήν ὁποία εἶχε τόσο προσευχηθεῖ, ἦταν νά καλέσει κοντά Του αὐτούς πού Τόν ἀκολουθοῦσαν πιστά, τούς μαθητές Του. Ἦταν ἀρκετοί, ἀλλά ἀπό αὐτούς διάλεξε μόνο δώδεκα, ὅσους εἶχαν δεῖξει περισσότερο ζῆλο, περισσότερο ἐνθουσιασμό, περισσότερη ἀφοσίωση. Αὐτούς τούς ὀνόμασε Ἀποστόλους.

Δέν τούς ὑποσχέθηκε δόξες καί τιμές, ἀντίθετα τούς ζήτησε ἀγῶνα καί θυσίες. Κι ἐκεῖνοι δέχθηκαν μέ προθυμία. Ἄφησαν τή δουλειά τους, τήν οἰκογένειά τους, τόν τόπο τους καί Τόν ἀκολούθησαν. Αὐτοί ἀπό ἐκείνη τή στιγμή θά ἦταν οἱ βοηθοί στό ἔργο Του καί ἀργότερα οἱ συνεχιστές Του.



Οί δώδεκα Απόστολοι έζησαν κοντά στον Διδάσκαλό τους. Διδάχθηκαν μέ τή ζωή καί τό παράδειγμά Του. Τούς έξήγησε τήν διδασκαλία Του, τούς έδινε θάρρος νά μή φοβούνται, αλλά νά είναι πάντοτε χαρούμενοι. Θεράπευσε μπροστά τους αρρώστους, έδωσε ζωή σέ νεκρούς, παρηγόρησε καί σκόρπισε χαρά!

Όμως δέν έμεινε μόνο σ' αυτό ο Κύριος. Μετά τήν Ανάστασή Του έμφανίστηκε πολλές φορές στους μαθητές Του. Ήθελε νά τούς ένθαρρύνει καί νά τούς ένισχύσει διότι είχαν ταραχθεί πολύ από τόν σταυρικό θάνατο καί τόν ένταφιασμό Του.

Σέ μία λοιπόν από αυτές τίς έμφανίσεις Του τούς προέτρεψε νά πάνε καί νά κηρύξουν σ' όλα τά έθνη καί όσους πιστέψουν νά τούς βαπτίσουν στό όνομα του Πατρός καί του Υιού καί του Αγίου Πνεύματος. (Ματθ. κη' 19).

Έτσι, παιδιά, μετά τήν ήμέρα τής Πεντηκοστής καί τήν έπιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος οί δώδεκα Απόστολοι ξεκίνησαν τήν ιερή αποστολή τους. Διασκορπίστηκαν δηλαδή σέ όλον τόν τότε γνωστό κόσμο, σέ όλη τήν ανθρωπότητα γιά νά μεταφέρουν τό μήνυμα τής Ανάστασης του Χριστού. Νά διδάξουν τίς αλήθειες του Ευαγγελίου. Νά βαπτίσουν. Αλλά καί θαύματα νά κάνουν, μέ τή δύναμη του Διδασκάλου τους, γιά νά πεισθούν οί άνθρωποι περισσότερο ότι ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά τους καί νά Τόν ακολουθήσουν.

Αυτή ή πορεία προς τόν κόσμο, γιά νά γίνουν όλοι οί άνθρωποι μέλη τής Έκκλησίας δέν σταμάτησε ποτέ. Η Έκκλησία συνεχισε τό έργο των Αποστόλων καί γι' αυτό ονομάζεται Αποστολική. Σήμερα, ή διδασκαλία του Ευαγγελίου συνεχίζεται από τούς Χριστιανούς πού, όπου καί αν βρεθούν, μέ χίλιους τρόπους φανερώνουν τήν πίστη τους στό Χριστό!



## **Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ**

1. Γιά νά αποφασίσει ο Χριστός ποιόι θά είναι οί δώδεκα Απόστολοι τί έκανε όλη τή νύχτα;

Προσευχήθηκε. Αυτό παιδιά πρέπει νά μάς παραδειγματίσει. Πόσο σημαντικό είναι πριν κάθε μεγάλη απόφασή μας να κάνουμε προσευχή καί νά ζητούμε τή βοήθεια του Θεού! Έτσι δείχνουμε πραγματικά παιδιά του. Ότι μάς προβληματίζει τρέχουμε νά τό πούμε στον Θεό-Πατέρα, είτε μέσω τής προσευχής, είτε ρωτώντας τόν πνευματικό μας πατέρα.

2. Θυμάστε μήπως τά ονόματα των άγιων Αποστόλων; Νά κάνουμε μία προσπάθεια νά τά μάθουμε; Μά θά μου πείτε γιά ποιό λόγο;

Παιδιά μου, χάρη σ' αυτούς έμεις γίναμε Χριστιανοί. Μέ κίνδυνο τής ζωής τους, άφησαν οικογένεια, δουλειά, πατρίδα, καί περπάτησαν σέ όλες τίς γνωστές ήπειρους. Χωρίς συγκοινωνίες, έθνικά όδικά δίκτυα, διεθνή αεροπορικά δρομολόγια, μέσα από ζουγκλες καί έρήμους έφτασαν μέχρι καί σέ άγριες φυλές, γιά νά κηρύξουν τόν Χριστό. Οί περισσότεροι μαρτύρησαν-θυσιάστηκαν γιά τήν άγάπη του Θεού. Γι' αυτό τούς όφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ καί μία προσευχή ευγνωμοσύνης.

### **Τά ονόματά τους:**



Ανδρέας, ὁ ἀδελφός τοῦ Σίμωνα  
Σίμων, στόν ὁποῖο ἔδωσε ἀργότερα ὁ Κύριος τό ὄνομα Πέτρος

Ἰάκωβος, γιός τοῦ Ζεβεδαίου

Ἰωάννης, γιός τοῦ Ζεβεδαίου, ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου

Φίλιππος

Βαρθολομαῖος ἢ Ναθαναήλ, πού τον εἶχε καλέσει κοντά στό Χριστό ὁ Φίλιππος

Ματθαῖος

Θωμᾶς

Ἰάκωβος, ὁ γιός τοῦ Ἀλφαίου

Θαδδαῖος

Σίμων ὁ Κανανίτης

Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, πού πρόδωσε τελικά τόν Διδάσκαλό του καί τήν θέση του τήν πῆρε ἀργότερα ὕστερα ἀπο ἐκλογή ὁ Ματθίας (Πράξ. α'13-26)

3. Εἶπαμε προηγουμένως πώς οἱ Ἀπόστολοι περπατοῦσαν ἡμερόνυκτα ὀλόκληρα χωρίς συγκοινωνία, γιά νά κηρύξουν τό Χριστό. Νομίζετε παιδιά πώς εἶχαν μόνο αὐτή τή δυσκολία; Καί τί ἦταν αὐτό πού τούς ἔκανε τόσο τολμηρούς καί δυνατούς;

Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τούς εἶχε πεῖ:

- «Μή παίρνετε τίποτε μαζί σας, οὔτε ραβδιά, οὔτε ταξιδιωτικό σάκκο, οὔτε χρήματα, οὔτε ψωμί, οὔτε ρούχα...»(Λουκ. Θ'3)
- «Σᾶς στέλνω σάν πρόβατα ἀνάμεσα σέ λύκους. Φυλαχτεῖτε ἀπό τούς φανατισμένους ἀνθρώπους. Θά σᾶς δικάσουν, θά σᾶς φυκαλίσουν καί θά σᾶς βασανίσουν. Θά ὀδηγηθεῖτε μπροστά σέ ἡγεμόνες καί βασιλιάδες ἐξαιτίας μου, γιά νά μέ ὑπερασπιστεῖτε, κι ἀκόμη θά σᾶς μισήσουν ἐπειδή εἶστε μαθητές μου»(Ματθ. Ι,16)

Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ἀπλοί ἀνθρώποι, σάν ὅλους ἐμᾶς. Ὅμως ἡ ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό τούς ὀδήγησε σέ ὅλα τά ἔθνη. Κήρυτταν χωρίς φόβο καί κυρίως ζοῦσαν μιά ζωή κοντά στό Χριστό. Τά λόγια τους ταυτίζονταν μέ τίς πράξεις τους. Δέν ἔλεγαν ἄλλα στόν κόσμο καί ἄλλα ἔκαναν οἱ ἴδιοι. Προσπαθοῦσαν νά ζοῦν ὅπως ἔζησε ὁ Δάσκαλός τους, ὅταν ἦταν μαζί τους. Ἐξάλλου ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τούς ὑποσχέθηκε πώς θά εἶναι μαζί τους γιά πάντα, ὅποτε θά ἐπικαλοῦνται τό ὄνομά Του θά τούς βοηθάει. (Ματθ. ΚΗ,20)

## **Δ. ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ**

Ἀλλά γιατί τά λέμε αὐτά ἐμεῖς σήμερα; Μήπως ὀνειρεύεται κάποιος ἀπο σᾶς νά γίνει Ἱεραπόστολος, νά μιλήσει δηλαδή γιά τό Χριστό σε ἄλλες χώρες, ὅπως οἱ 12 Ἀπόστολοι;

Μακάρι νά γίνει κι αὐτό κάποτε! Ὅμως, παιδιά, ξέρετε κάτι;

Χριστιανός Ὁρθόδοξος = Ἱεραπόστολος! Γιατί δέν νοεῖται Χριστιανός χωρίς ἀγάπη! Καί ἀγάπη σημαίνει νά μὴν ἀφήνεις τόν διπλανό σου στό σκοτάδι καί στήν πλάνη! Ἐπομένως;

Ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν γνωρίσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, βρίσκονται πολύ κοντά μας καί χρειάζονται τήν δική μας βοήθεια. Μήν τούς ἀφήνουμε λοιπόν, παιδιά μου, μακριά ἀπό τόν Χριστό. Ἄς τούς ἀναζητήσουμε μέσα στό σπίτι μας, στό προαύλιο τοῦ σχολείου μας, ἀνάμεσα στήν παρέα μας, παντοῦ. Ἀπο μᾶς τούς λίγους περιμένει ὁ κόσμος πολλά! Καί οἱ Ἀπόστολοι δώδεκα ἦταν σέ ἀριθμό, ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὁδήγησαν ἑκατομμύρια ἀνθρώπους κοντά Του.

Καί πῶς θά τούς βοηθήσουμε;

Νά μερικοί τρόποι:

Α. Μέ τήν καθημερινή θερμή προσευχή μας

Β. Μέ τό φωτεινό Χριστιανικό μας παράδειγμα

Γ. Μέ τά ὠραῖα Χριστιανικά περιοδικά γιά μικρούς καί μεγάλους ἤ μέ ἕνα ὠραῖο Χριστιανικό βιβλίο

Δ. Ἄν κάθε φορά αὐτά πού ἀκοῦμε ἐδῶ στό Κατηχητικό, τά μεταφέρουμε καί σέ ἄλλους γύρω μας, στό σπίτι, στούς συμμαθητές μας, στούς φίλους μας, στό περιβάλλον μας

Ε. Ἄν πλησιάσουμε χωρίς φόβο ἢ ντροπή, ἀλλά μέ τόλμη καί χαρά, μέ ἀγάπη καί καλωσύνη τούς συμμαθητές μας καί τούς φίλους μας καί τούς καλέσουμε στό Κατηχητικό.

Ἐξάλλου ἐμᾶς σήμερα παιδιά δέν μᾶς διώκει κανένας. Εἴμαστε ἐλεύθεροι νά μιλήσουμε γιά τό Χριστό. Νά διαφωτίσουμε κι ἄλλους γιά τήν πίστη μας. Ἄρα δέν δικαιολογοῦμαστε νά μή κάνουμε τίποτε, καί εἰδικά νά ἀδιαφορήσουμε γιά τήν ἀπουσία παιδιῶν ἀπ' τό Κατηχητικό μας σήμερα.

Θά ἤθελα κάθε παιδί νά γίνει σάν ἕνας μαγνήτης, πού θά τραβήξει τούς γύρω του. Καί στήν ἐπόμενη συνάντησή μας νά εἴμαστε διπλάσιοι.

Συναγωνισμός: Ποιό παιδί θά φέρει τούς πιό πολλούς φίλους καί συμμαθητές του!

Ἕνα σύνθημα λοιπόν δυναμικό πρέπει νά πάρουμε σήμερα:

ΣΥΝΘΗΜΑ: Ἕνας μικρός ἱεραπόστολος εἶμαι ἐγώ καί λαχταρῶ νά ὁδηγῶ κι ἄλλους στό Χριστό!

ΡΗΤΟ: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ. κη'19)

## Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ.....

### ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Μέ παλμό καί φλόγα ξεκινάμε  
νά σκορπίσουμε τό φῶς παντού.  
Μέχρι τήν ἄκρη τοῦ κόσμου θά πάμε  
γιά τήν ἀγάπη καί τή δόξα  
τοῦ Χριστοῦ (2)

Θέλουμε νά λάμψει ἡ ἀλήθεια  
σ' ὅλες τίς ἀνήσυχες ψυχές.  
Πού μέ λαχτάρα φωνάζουν βοήθεια  
νά λυτρωθοῦν νά γίνουν καθαρές (2)

Ἀδέλφια κίτρινα, λευκά καί μαύρα  
τά χέρια δῶστ' ἐνώστε τα σφιχτά.  
Ἡ ἀγάπη πού χύνεται λάβα  
θά μᾶς ἐνώσει στόν Χριστό μας πίο  
κοντά (2)

Συνεργοί τῶν ἱεραποστόλων  
θέλουμε νά γίνουμε κι ἐμεῖς  
καί τά βήματα τῶν Ἀποστόλων  
ν' ἀκολουθήσουμε ὡς τά πέρατα  
τῆς γῆς (2)



### ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ

Νιώθω γι' ἄλλη μιά φορά  
τόσο ἀπέραντη χαρά  
κι ἡ καρδιά μου εὐτυχισμένη  
δέ χορταίνει νά τό λέει.

Κατηχητικό φωλιά  
γιά τοῦ Θεοῦ τή φαμελιά  
Θεέ μου νά 'μαστε μαζί  
στόν ουρανό ὅπως καί στή γη (2)

Τόσα χρόνια στό Χριστό  
χαρά γεμάτα καί παλμό  
τό αἰώνιο ἀγγίζω  
καί τή νιότη μου ἀσφαλίζω.

Κι ἂν τά λόγια δέν τό ἐκφράζουν  
Οἱ καρδιές μας τό φωνάζουν  
εἶν' ὠραία ἡ ζωή  
ὅταν εἴμαστε μαζί.

**ΣΤ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ.....**

1. ΓΡΑΨΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥΣ. ΘΥΜΑΣΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΟΤΕ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ;



.....

.....

.....

2. ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΚΙ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙΣ;

Φ	Ι	Λ	Ι	Π	Π	Ο	Σ	Ι	Ο	Γ	Δ
Ν	Η	Κ	Α	Ν	Δ	Ρ	Ε	Α	Σ	Χ	Ο
Μ	Α	Ρ	Ι	Σ	Ι	Μ	Ω	Ν	Ο	Τ	Α
Ι	Α	Κ	Ω	Β	Ο	Σ	Ν	Ω	Φ	Α	Γ
Β	Α	Ρ	Θ	Ο	Λ	Ο	Μ	Α	Ι	Ο	Σ
Ε	Π	Α	Ι	Ω	Α	Ν	Ν	Η	Σ	Ο	Λ
Μ	Α	Τ	Θ	Α	Ι	Ο	Σ	Ν	Γ	Η	Υ
Ο	Σ	Ρ	Θ	Ω	Μ	Α	Σ	Σ	Κ	Ι	Ο
Κ	Μ	Η	Υ	Ι	Α	Κ	Ω	Β	Ο	Σ	Μ
Θ	Α	Δ	Δ	Α	Ι	Ο	Σ	Μ	Η	Γ	Ι
Π	Ε	Τ	Ρ	Ο	Σ	Ο	Π	Κ	Η	Φ	Γ
Μ	Α	Τ	Θ	Ι	Α	Σ	Ν	Κ	Γ	Κ	Δ

Όλοι οί Απόστολοι μαζί πότε γιορτάζουν;

.....

3. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΛΕ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ «Σ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ «Λ».

- Ό Χριστός μετά την Ανάστασή Του δέν εμφανίστηκε ποτέ στους μαθητές του.
- Δέν έχω κανένα χρέος νά μιλήσω στους άλλους γιά τό Χριστό.
- Ή προσευχή μου δίνει δύναμη.

Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ.....

