

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 4<sup>Η</sup>

### Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(Σκοπός: Νά στραφεί τό ενδιαφέρον τῶν παιδιῶν πρὸς τό θαῦμα τῆς Δημιουργίας. Νά συνηθίσουν νά τό μελετοῦν. Νά εὐγνωμονοῦν τό Θεό. Νά προσέχουν τόν ἑαυτό τους καί τό περιβάλλον).

Βοηθήματα: «Φῶς καί χαρά», «Τά παιδιά στό Χριστό», «Ο Θεός στή γῆ μας», «Ο Θεός εἶναι Πατέρας», «Βόσκει τά ἀρνία μου», «Ο ὁμορφος κόσμος τοῦ Θεοῦ»)

#### A. ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μικρό χρονικό διάστημα μᾶς χωρίζει, παιδιά, ἀπό τίς καλοκαιρινές διακοπές πού πέρασαν. Ὅλοι θά ἔχουμε ὠραίες ἀναμνήσεις ἀπό τή διαμονή μας κοντά στό βουνό, σέ κάποια Κατασκήνωση ἢ κοντά στή θάλασσα. Ἔτσι δέν εἶναι; (...). Μέσα στή φύση ξεχάσαμε γιά λίγο τά προβλήματά μας, τό ἄγχος γιά τό σχολεῖο, τά μαθήματα.... Ὅμορφες ἀξέχαστες στιγμές ἀνάμεσα στά καταπράσινα ὄλο ζωή δέντρα, κάτω ἀπό τόν λαμπερό φῶς τοῦ ἡλίου, κοντά στά καθάρια νερά τῆς θάλασσας.... Τί νά πρωτοθυμηθοῦμε; Τό κελάηδημα τῶν πουλιῶν μέσα στά δάση, τίς φεγγαρόλουστες νύχτες μέ τά ἀμέτρητα ἀστέρια, τό ἡλιοβασίλεμα, τίς ρόδινες ἀνατολές, τά παιχνίδια κοντά στίς γαλανές θάλασσες,....;

Καί γιά ὅλα αὐτά, παιδιά, ὀφείλουμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ...! Καί ξέρετε σέ ποιόν; Θά μοῦ πείτε στους γονεῖς μας, πού εἶχαν τή δυνατότητα νά φροντίσουν γιά τίς καλοκαιρινές διακοπές μας. Καί αὐτό σωστό εἶναι παιδιά, ἀλλά πάνω ἀπ' ὅλα πρέπει νά εὐχαριστοῦμε τόν Δημιουργό αὐτῆς τῆς ὁμορφῆς φύσης, πού εἶναι ὁ Θεός!

Ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς.

Σήμερα, λοιπόν, θά σᾶς διηγηθῶ τήν ἱστορία τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι γραμμένη στό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Γεννέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. (Κεφ. α')

#### B. ΔΙΗΓΗΣΗ

Πολύ πρὶν δημιουργηθεῖ ὁλος αὐτός ὁ κόσμος, πού βλέπουμε παιδιά, δέν ὑπῆρχε τίποτε παρά μόνο ὁ Θεός, πού εἶναι ἀναρχος καί αἰώνιος, δηλαδή δέν ἔχει ἀρχή οὔτε τέλος. Κυριαρχοῦσε ἕνα ἀπέραντο χάος. Ὅπως μιά βαρειά χειμωνιάτικη νύκτα, πού ἀνοίγουμε ξαφνικά τό παράθυρό μας καί δέν βλέπουμε, δέν διακρίνουμε τίποτε. Μόνο ἕνα τρομερό σκοτάδι. Ὅλο αὐτό τό σκοτάδι ἦταν γεμᾶτο σιωπή. Τίποτε δέν βρισκόταν σέ κίνηση. Μέσα σ' αὐτήν τή σκοτεινή ἄβυσσο, ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ δημιούργησε τόν κόσμο ὁλόκληρο, σέ ἕξι ἡμέρες, ὅπως λέει ἡ Παλαιά Διαθήκη. Οἱ ἡμέρες αὐτές δέν ἦταν ὅπως οἱ δικές μας, ἀλλά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ἡ Δημιουργία, παιδιά, ἄρχισε ὅταν μέσα σ' ἐκεῖνο τό βαθύ τρομερό σκοτάδι καί τή σιωπή ἀκούστηκε μεγαλειώδης ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ: «Γεννηθήτω φῶς!», δηλαδή «Νά γίνει φῶς!» Κι ἀμέσως γλυκό, εὐχάριστο φῶς σκέπασε ὅλη τή γῆ. Τότε ὁ Θεός διέταξε νά χωρισθεῖ τό φῶς ἀπό τό σκοτάδι καί ὀνόμασε τό φῶς Ἡμέρα καί τό σκοτάδι Νύκτα. Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας. Τήν ὑπέροχη αὐτή πραγματικότητα πρῶτοι-πρῶτοι ἀντίκρισαν οἱ Ἄγγελοι, πού τούς εἶχε ἤδη δημιουργήσει ὁ Θεός.

Ἀφοῦ δημιούργησε ὁ Θεός τό φῶς, προχώρησε στό μεγαλόπνοο ἔργο Του. Τήν δεύτερη μέρα εἶπε καί ἔγινε τό στερέωμα. Ξεχώρισε τά νερά πάνω καί κάτω ἀπό τό στερέωμα καί τό στερέωμα αὐτό τό ὀνόμασε Οὐρανό.

Τήν Τρίτη ἡμέρα ἀκούστηκε πάλι ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ νά προστάζει: «Τά νερά πού σκεπάζουν τή γῆ νά μαζευτοῦν σέ μεγάλα βαθουλώματα, σέ ἀπέραντους λάκκους καί νά φανεῖ ἡ ξηρά!» Καί ἀμέσως τά νερά, σάν νά ἦταν ζωντανά, ἀποτραβήχτηκαν καί φάνηκε ἡ ξηρά. Καί ὀνόμασε ὁ Θεός τήν ξηρά γῆ καί τά μαζεμένα νερά θάλασσες.



Τότε μαζί μέ τίς ἀπέραντες θάλασσες ἔγιναν καί οἱ γαλάζιες λίμνες, ξεχώρισαν οἱ ἥπειροι καί τά ὠραῖα νησιά, ἀπό τά ὁποῖα εἶναι γεμάτη ἡ Ἑλλάδα μας. Τήν ἴδια μέρα διέταξε νά βλαστήσουν στή γῆ χόρτα, φυτά μέ ἄνθη καί σπόρους, δέντρα μέ καρπούς!

Τήν ἐπόμενη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας, παιδιά, ὁ Θεός διέταξε νά φανοῦν στόν οὐρανό τά πανέμορφα λαμπερά ἄστρα, μαζί μέ τόν Ἥλιο καί τή Σελήνη, τό φεγγάρι. Τό ἕνα γιά νά λάμπει καί νά φέρνει τήν ἡμέρα στή γῆ καί τό ἄλλο γιά νά φέγγει τή νύκτα. Ὅρισε ἀκόμη τά ἀστέρια νά εἶναι

ὁδηγοί στίς νυκτερινές πορεῖες καί γιά τά θαλασσινά ταξίδια.

Τήν Πέμπτη ἡμέρα δημιούργησε τά ψάρια καί τά πτηνά. Κι ἔτσι τά ἄλλοτε ἔρημα νερά τῶν θαλασσῶν, λιμνῶν καί ποταμῶν τώρα γέμισαν ζωή. Καθώς ἐπίσης καί τά δάση ἔγιναν τό καταφύγιο τῶν πουλιῶν. Ὁ Θεός τά εὐλόγησε νά αὐξάνονται καί νά πληθύνονται πάνω στή Γῆ.

Κι ἔτσι ἦρθε ἡ ἕκτη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας. Ὁ Θεός πρόσταξε νά γεμίσει ἡ γῆ ζῶα καί ἔρπετά. Κι ἀμέσως ἡ καταπράσινη ἐπιφάνεια τῆς γῆς γέμισε ζῶα κι ἔρπετά μικρά καί μεγάλα, σέ ἀμέτρητα εἶδη καί ποικιλίες.

Ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα «καλά λίαν», πολύ-πολύ ὠραῖα. Ἐνας ἔξοχος, ζωντανός πίνακας ὅλος ὁ Κόσμος φτιαγμένος ἀπό τόν Μοναδικό καλλιτέχνη, τό Θεό.

Ἀλλά γιατί ἄραγε δημιουργήθηκε αὐτός ὁ πανέμορφος Κόσμος; Ὑπῆρχε κάποιος λόγος;

Καί βέβαια ὑπῆρχε! Τώρα πού ὀλοκληρώθηκε ἡ ὑλική δημιουργία καί εἶχαν σχηματιστεῖ οἱ πιό ἰδανικές συνθήκες ζωῆς... Τώρα πού ἐτοιμάσθηκε τό ἀνάκτορο, ὁ Κόσμος, ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐμφανισθεῖ καί ὁ ἔνοικός του, ὁ ἄρχοντας. Αὐτός γιά τόν ὁποῖο ἔγιναν τά πάντα. Καί δημιούργησε ὁ Θεός μέ ξεχωριστή φροντίδα καί μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τόν ἄνθρωπο. Εἶπε: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ' ὁμοίωσιν.» Πῆρε χῶμα στά χέρια Του, ἔφτιαξε πηλό καί μ' αὐτό ἔπλασε τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Φύσηξε στό πρόσωπο του καί τοῦ ἔδωσε ζωή καί ψυχή αἰώνια. Ὁ Θεός ὀνόμασε τόν πρῶτο ἄνθρωπο Ἀδάμ. Μετά γιά νά μήν εἶναι μόνος του καί θλίβεται, πῆρε ἀπό τό πλευρό του κι ἔπλασε τή γυναῖκα του. Τήν ὀνόμασε Εὔα. Τούς εὐλόγησε νά αὐξάνονται καί νά πληθύνονται καί νά γίνουν κύριοι ὅλης τῆς γῆς καί ὅλων τῶν δημιουργημάτων Του.

Τήν Ἑβδομη μέρα εἶχαν τελειώσει ὅλα τά ἔργα τοῦ Θεοῦ. Τήν ἡμέρα αὐτή ὁ Θεός ἀναπαύτηκε. Καί εὐλόγησε καί ἀγίασε τήν ἡμέρα αὐτή παντοτινά.

## Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ



Έντυπωσιακή ή ιστορία της Δημιουργίας παιδιά...!

1 Σήμερα μάθαμε πώς ο Θεός είναι Πατέρας, γεμάτος στοργή και αγάπη. Πώς εκδηλώθηκε η αγάπη αυτή του Θεού στην αρχή της Ιστορίας;

Μέ τη δημιουργία του κόσμου και των πρώτων ανθρώπων. Ο Θεός δημιούργησε όλα όσα βλέπουμε εμείς σήμερα και μόνο μέ την προσταγή Του από αγάπη για μᾶς.

2 Μερικά παιδιά ρωτοῦν: «Πώς είναι ο Θεός; Ποιός τόν ἔφτιαξε; Πώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει;»

Τόν Θεό, παιδιά, δέν τόν ἔφτιαξε κανείς. Ὑπῆρχε πάντα. Εἶναι Ἀγέννητος, Προαιώνιος καί Ἀναρχος (δέν ἔχει ἀρχή). Εἶναι Ἀτελεύτητος (δέν ἔχει τέλος). Εἶναι ἔξω ἀπό τό μέτρημα τοῦ χρόνου. Ἄχρονος. Μά ξεπερνᾶ καί κάθε χῶρο! Γιατί ὁ Θεός εἶναι Πνεῦμα! Εἶναι «Πανταχοῦ παρῶν καί τά πάντα πληρῶν»!

Ὁ Θεός εἶναι ὅλος Φῶς! Φῶς ὑπερκόσμιο καί ὑπερούσιο! Ὅχι σάν τό φῶς τοῦ ἡλίου πού βλέπουμε. Ὁ ἥλιος μπροστά στό θεϊκό Φῶς, σβῆνει τελείως!

Ὁ Θεός εἶναι Ἀγάπη! Ἀπειρη Ἀγάπη! Ὅσο ἄπειρος εἶναι κι Ἐκεῖνος!

Καί πώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει; Ὁ Θεός, παιδιά, εἶναι Ἀόρατος καί Ἄυλος, ἀφοῦ εἶναι Πνεῦμα. Ὅμως ἡ παρουσία Του εἶναι χυμένη παντοῦ! Στό σύμπαν καί στήν καρδιά μας! Βλέπουμε τήν Πανσοφία καί Παντοδυναμία Του μέσα στή Δημιουργία! Τήν Παναγιότητα Του, γιατί γιά ὅλα ὄρισε ἅγιο σκοπό! Τή Δικαιοσύνη Του! Εἶναι Δίκαιος! Μοιράζει χαρίσματα σέ ὅλα Του τά πλάσματα, ἀνάλογα μέ τόν προορισμό τους. Δέν ἀδικεῖ κανένα. Ἀντίθετα διορθώνει τίς ἀδικίες. Ὁ Θεός μας εἶναι Παντογνώστης!

3 Θυμάστε πόσο καιρό χρειάστηκε ὁ Θεός νά δημιουργήσει τόν κόσμο;

Ἐξι μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, παιδιά, πέρασαν πολλά δισεκατομμύρια χρόνια. Σταμάτησε τότε πού ὀλοκλήρωσε τήν Δημιουργία Του καί μᾶς τήν ἔδωσε τέλεια καί πολύ ὁμορφη. Σάν ἓνα ὠραῖο καλλιτέχνημα. Αυτό δείχνει τήν αγάπη καί τήν ἀφοσίωση Του στό ἔργο τῆς Δημιουργίας.

4 «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ' ὁμοίωσιν...». Τί σημαίνει ἡ φράση αὐτή;

Ὁ Θεός, παιδιά, ἐνῶ γιά ὅλα τά δημιουργήματά Του χρησιμοποίησε τό Λόγο Του γιά νά γίνουν, γιά τόν ἄνθρωπο ἐργάστηκαν τά πανάγια χέρια Του καί ἡ προσωπική ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ, δηλαδή καί τά τρία πρόσωπά Του. (Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιο Πνεῦμα). Ὁ Θεός ἐφ' ὅσον εἶναι Πνεῦμα δέν ἔχει χέρια. Μέ τά λόγια αὐτά ὁμως δηλώνεται ἡ ἰδιαίτερη φροντίδα καί αγάπη πρὸς τόν ἄνθρωπο. Καθώς καί ὅτι τοῦ ἔδωσε μεγάλη ἀξία.

Ὁ Θεός θέλησε νά ξεχωρίζει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τὰ ζῶα. Νά εἶναι κύριος αὐτῶν. Γι' αὐτό τόν στόλισε μέ διάφορα χαρίσματα. Δέν τόν ἔκανε ἀπλά ἓνα σῶμα μέ ζωή. Ἀλλά τοῦ ἔδωσε ψυχὴ ἀθάνατη, τοῦ ἔδωσε τό λογικὸ καί τὴν ἐλεύθερη βούληση, θέληση. Καί τό σημαντικότερο τοῦ ἔδωσε τὴ δυνατότητα, νά γίνει, ἂν τό ἤθελε ὁ ἴδιος, ὅμοιος μέ τό Θεό!

(Ἄς τονιστεῖ ἐδῶ πῶς τό γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ νά ἐνεργεῖ σάν ἄνθρωπος συμβαίνει γιά τό λόγο ὅτι εἶναι δύσκολο νά διατυπωθοῦν οἱ ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καί νά κατανοηθοῦν μέ τόν ἴδιο τρόπο σέ ὅλες τίς ἐποχές καί ἀπό ὅλους τοὺς ἄνθρώπους).

## Δ. ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Ὅταν ὁ Θεός δημιούργησε τὰ ἀναρίθμητα ἀστέρια, τότε οἱ Ἄγγελοι συγκεντρώνονταν κοντά στό θρόνο του καί ὅλοι μαζί ξεσποῦσαν σέ οὐράνιες δοξολογίες (Ἰώβ λή' 7).

Τό παράδειγμα τῶν Ἀγγέλων νά ἀκολουθοῦμε κι ἐμεῖς, παιδιά. Δείχοντας εὐγνωμοσύνη καί δοξολογώντας τόν Δημιουργό τῶν πάντων στό σπίτι, στήν Ἐκκλησία, στό δρόμο, στή δουλειά, στόν περίπατο. Παντοῦ!

Καί πῶς θά ἐκδηλώνουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στό Θεό;

Μέ τόν ἀγώνα μας στό δρόμο τῆς ἀρετῆς. Καλλιεργώντας ὅλα τὰ χαρίσματα τοῦ «κατ' εἰκόνα» (τὴν ἀρετὴ, τὴ λογικὴ, τὴ δημιουργικότητα, τὴ θέληση, τὴν ἐλευθερία) καί προσπαθώντας μέ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά φτάσουμε στό «καθ' ὁμοίωσιν» δηλαδή νά Τοῦ μοιάσουμε.

Ταυτόχρονα θά πρέπει νά συμμετέχουμε κι ἐμεῖς στίς προσπάθειες τῶν καλῶν ἀνθρώπων γιά τὴ διατήρηση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, σάν παιδιά Του Θεοῦ, τοῦ ἀγαθοῦ Πατέρα, πού φροντίζει γιά ὅλα τὰ πλάσματά Του. Νά τό προσέχουμε πολύ. Νά τό προστατεύουμε ἀπὸ τὴ φθορά. Νά τό τιμοῦμε. Νά τό θαυμάζουμε καί νά τό δείχνουμε καί σέ ἄλλους νά τό θαυμάζουν κι ἐκεῖνοι.



ΣΥΝΘΗΜΑ: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούρημα καί εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Πλάστηκε μέ προορισμό νά μοιάσει στό Θεό!

ΡΗΤΟ: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ' ὁμοίωσιν» (Γεν. α' 26)

## Ε. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ.....

### ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ

Στόν κήπο τόν πιό ὁμορφο μᾶς  
ἔβαλες, Θεέ,  
νά τόν ποτίζουμε καί νά τόν  
φροντίζουμε.  
Μά ἐμεῖς τό ρημάξαμε τοῦ  
κάναμε ζημιὰ  
τό σπίτι μας χαλάσαμε σάν  
ἄμυαλα παιδιά.  
Κάλιο ἀργά(2) παρά ποτέ, κάλιο  
ἀργά.  
Ανακυκλώνω, ἀνακυκλώνω  
ἢ λύση εἶναι μία.

Νά βλέπεις ἤρθε νά ξαναβιώσω  
νά κάνω οἰκονομία.  
Ανακυκλώνω, ἀνακυκλώνω  
γιατί εἶναι ἁμαρτία  
νά σπαταλάω καί νά λερώνω  
τὴ δημιουργία.  
Στόν κήπο τόν πιό ὁμορφο μᾶς  
ἔβαλες, Θεέ,  
γιά νά τρεφόμαστε καί νά  
ντυνόμαστε.  
Μά ἐμεῖς δηλητηριάσαμε ἀέρα  
καί νερά

σὴν μόλυνση βουλιάξαμε σάν  
ἄμυαλα παιδιά.  
Κάλιο ἀργά(2) παρά ποτέ, κάλιο  
ἀργά.  
Ανακυκλώνω, ἀνακυκλώνω  
καί σέβομαι τὴν πλάση  
γιατί μ' ἀρέσει νά καμαρώνω  
τ' ἀκρογιάλια καί τὰ δάση.  
Ανακυκλώνω, ἀνακυκλώνω  
τίποτε μὴ πάει χαμένο  
ὅ, τι ἔχω ἀνάγκη ξοδεύω μόνο  
γιά νά ναι εὐλογημένο.



## ΣΤ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ.....

### Ἡ Μεγάλη Δοξολογία

- 1) Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
- 2) Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
- 3) Κύριε, Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.
- 4) Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρὸς, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
- 5) Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
- 6) Ὅτι σὺ εἶ ὁ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ ὁ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρὸς. Ἀμήν.
- 7) Καθ' ἐκάστην ἡμέραν εὐλογῆσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
- 8) Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
- 9) Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
- 10) Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
- 11) Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου.
- 12) Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχὴν μου, ὅτι ἡμαρτόν σοι.
- 13) Κύριε, πρὸς σέ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
- 14) Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
- 15) Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Ἀμήν



### Ἀπόδοση

- 1) Δόξα σέ Σένα πού φανέρωσες τό φῶς. Δόξα στό Θεό, πού εἶναι στόν οὐρανό, καί στή γῆ ἄς ἔρθει ἡ εἰρήνη, διότι ὁ Θεός ἔδειξε στους ἀνθρώπους τὴν ἀγάπη του.
- 2) Σέ ὑμνοῦμε, σ' εὐλογοῦμε, σέ προσκυνοῦμε, σ' ἐγκωμιάζουμε μέ ὕμνους καί σ' εὐχαριστοῦμε, Κύριε, γιὰ τὴ μεγάλη Σου δόξα.
- 3) Κύριε, πού εἶσαι οὐράνιος Βασιλιάς, Θεὸς Πατέρας Παντοκράτορας, μοναχοπαίδι, πού τ' ὄνομά Σου εἶναι Ἰησοῦς Χριστός καί Ἅγιο Πνεῦμα.
- 4) Κύριε καί Θεέ, Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Γιὸς τοῦ Θεοῦ, πού ἐξαφανίζεις τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, ἐλέησέ μας.
- 5) Σέ παρακαλοῦμε νά δεχθεῖς τὴν προσευχή μας, Σὺ πού κάθεσαι στὰ δεξιὰ τοῦ Πατέρα καί νά μᾶς ἐλεήσεις.
- 6) Διότι σὺ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶσαι ὁ μοναδικὸς Ἅγιος καί Κύριος γιὰ νά δοξάζεται ὁ Θεὸς Πατέρας. Ἀμήν.
- 7) Κάθε μέρα θά προσεύχομαι σέ Σένα καί θά σ' ἐγκωμιάζω γιὰ πάντα.
- 8) Κύριε, σέ παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀξιώσεις τὴ σημερινή μέρα νά διατηρηθοῦμε καθαροὶ χωρὶς ἁμαρτία.
- 9) Δοξασμένος εἶσαι, Κύριε, Σὺ, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων μας, καί τό ἅγιο ὄνομά σου εἶναι ἔνδοξο καί ἄξιο νά ὑμνεῖται αἰώνια.
- 10) Κύριε, ἡ συμπάθειά σου ἄς εἶναι μαζί μας, ὅπως ἀκριβῶς ἐλπίσαμε.
- 11) Δοξασμένος εἶσαι, Κύριε· ὑπόδειξέ μου τίς δίκαιες ἀπαιτήσεις πού ἔχεις ἀπὸ μένα (τρεις).
- 12) Κύριε, πάντοτε ἦσουν τό καταφύγιό μας. Γιαντό ἐγὼ παρακάλεσα νά μέ συμπονέσεις· νά θεραπεύσεις τὴν ψυχὴ μου, διότι ἀμάρτησα σέ Σένα.
- 13) Κύριε, σέ Σένα κατέφυγα· δίδαξέ με νά πράττω τό θέλημά σου, διότι Σὺ εἶσαι ὁ Θεός μου.
- 14) Διότι σέ Σένα ὑπάρχει ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς· καί μέ τό δικό σου φωτισμό θά δοῦμε τό ἀληθινὸ φῶς.
- 15) Συνέχισε νά δείχνεις τὴ συμπάθειά Σου σ' ἐκείνους πού σέ ἀναγνωρίζουν.  
Ἅγιος εἶσαι Σὺ, ὁ Θεὸς Πατέρας, Ἅγιος ἰσχυρός ὁ Υἱός, Ἅγιος ἀθάνατος, τό Ἅγιο Πνεῦμα, σέ παρακαλοῦμε ἐλέησέ μας.  
Ἀμήν









Ζ. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ.....

1 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΗ ΝΑ ΧΩΡΙΣΘΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΗ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΔΩΡΟ.

2 ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΑ ΖΩΑ. ΔΥΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΝ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ.



3 ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΙΣ ΒΑΛΕΙΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ;

<p>A</p> 	<p>Γ</p> 	<p>Ε</p> 	<p>Ζ</p> 
<p>B</p> 	<p>Δ</p> 	<p>ΣΤ</p> 	

1....., 2....., 3....., 4....., 5....., 6.....

Η. ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ.....



**Συμπλήρωσε τα κενά :**

- Την 1η μέρα ο Θεός δημιούργησε \_\_\_\_\_
- Την 2η μέρα ο Θεός δημιούργησε \_\_\_\_\_
- Την 3η μέρα ο Θεός δημιούργησε \_\_\_\_\_
- Την 4η μέρα ο Θεός δημιούργησε \_\_\_\_\_
- Την 5η μέρα ο Θεός δημιούργησε \_\_\_\_\_
- Την 6η μέρα ο Θεός δημιούργησε \_\_\_\_\_
- Την 7η μέρα ο Θεός \_\_\_\_\_