

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

«Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»



ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Νέο έτος! Καινούργιος χρόνος, παιδιά, άνέτειλε και πάλι! Είναί τό 2007!

Και ό ταξιδιώτης, δηλαδή ό κάθε άνθρωπος, συνεχίζει τήν πορεία του, τή ζωή του! Καθώς όμως περπατάει βρίσκειται και πάλι σέ μία στροφή. Ό δρόμος έχει κρυφτεί από μπροστά του. Θα είναι άραγε όμαλός ή θα είναι άνηφορικός; Θα συνεχίζεται ένας μονάχα δρόμος ή θα άνοιχτούν κι άλλοι και θα βρεθεί σέ σταυροδρόμι; Δηλαδή ό καινούργιος χρόνος θα είναι πιό εύτυχισμένος, μέ ύγεια, χαρά, ειρήνη, πρόοδο στα μαθήματα.....;

Κι ό ταξιδιώτης σταματάει γιά μία στιγμή και συλλογίζεται. Έχει άκούσει από πολλούς, πώς ό δρόμος τής ζωής πολλές φορές είναι δύσκολος κι επικίνδυνος. Γι' αυτό στρέφει τότε τό βλέμμα του στον όδηγό του και τον άναζητάει. Γιατί δέν είναι μόνος αλλά έχει και Όδηγό.

Κι Έκείνος του άπαντάει: «Μή φοβάσαι! Τίποτε μή σέ τρομάζει! Έγώ είμαι κοντά σου! Τή ζωή σου, τήν ύπαρξή σου τή φρουρώ Έγώ! Είμαι πεπειραμένος Όδηγός!». Όπως καταλάβατε ό Χριστός είναι ό άλάθητος Όδηγός.

Γαληνεμένος τότε ό ταξιδιώτης από τήν άπάντηση αύτή, συνεχίζει τήν πορεία του μέ θάρρος, πίστη και έλπίδα!

Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καί ἡ ἅγια Ἀγνή, γιά τήν ὁποία θά μιλήσουμε σήμερα! Ἀγάπησε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς της τό Χριστό καί ἐμπιστεύθηκε τήν ὑπαρξή της σ' Αὐτόν!

ΔΙΗΓΗΣΗ



Ἡ ἅγια Ἀγνή ἦταν ἓνα πλουσιόπαιδο τῆς Ρώμης, μιά μικρή ἀρχοντοπούλα μόλις δώδεκα χρονῶν. Ζοῦσε στίς κατακόμβες, τήν ἐποχή πού βασιλευε ὁ αὐτοκράτορας Διοκλητιανός. Μιά περίοδος εἰδωλολατρίας, ἠθικῆς διαφθορᾶς καί φοβεροῦ διωγμοῦ ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.

Ἡ μικρή Ἀγνή ἦταν χριστιανή. Τήν ζωή της τήν εἶχε ἀφιερῶσει στο Χριστό. Στό πρόσωπό της ζωγραφίζοταν ἡ ἀγνότητά καί ἡ καλοσύνη. Διέφερε ἀπ' ὅλα τά παιδιά τῆς ἡλικίας της. Τόσο πολύ ἀγαποῦσε τό Χριστό πού ἐνιωθε τόν πόθο νά ὀδηγήσει κι ἄλλα παιδιά, κι ἄλλα κορίτσια τῆς ἡλικίας της στήν ἀληθινή πίστη. Γι' αὐτό καλοῦσε στό χριστιανικό της σπίτι καλοδιάθετες φίλες της καί τοὺς μιλοῦσε γιά τό Χριστό!

Θά μπορούσαμε, παιδιά, νά ὀνομάσουμε τή συγκέντρωση ἐκείνη, Κατηχητικό σχολεῖο, τό ὁποῖο εἶχε θαυμαστά ἀποτελέσματα. Κάθε μέρα ὅλο καί

περισσότερες γίνονταν οἱ μαθήτριες τοῦ σχολεῖου τῆς μικρῆς κατηχήτριας. Ἐρχονταν μέ ὄρεξη τά βράδια. Πολλά κορίτσια κρυφά ἀπό τά σπίτια τους, γιατί εἶχαν γονεῖς εἰδωλολάτρες, πού ἦταν διώκτες τῶν χριστιανῶν. Καί κάθε μέρα πού πήγαιναν στό σπίτι τῆς Ἀγνῆς, προσπαθοῦσαν νά φέρουν κι ἄλλα παιδιά.

Ἔτσι ἡ ἅγια Ἀγνή βοήθησε πολλές συμμαθήτριές της νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια, νά πιστεύσουν στό Χριστό καί νά βαπτισθοῦν!

Τά χρόνια ὅμως ἦταν δύσκολα. Τό αἷμα τό χριστιανικό ἔβαφε τοὺς δρόμους. Μά ἡ ἅγια Ἀγνή δέ φοβόταν. Συνέχιζε τό ἔργο της χωρίς φόβο καί δειλία, μέχρι πού κάποιος τήν κατήγγειλε!

Ὁδηγήθηκε τότε μπροστά στόν τρομερό δικαστή καί κλήθηκε νά δώσει τήν μαρτυρία της! Χωρίς καθόλου νά δειλιάσει ἀπαντοῦσε μέ θαυμαστή παρρησία σέ κάθε του ἐρώτηση. «Μάλιστα, πιστεύω στό Χριστό, στόν ἀληθινό Θεό. Εἶμαι χριστιανή! Διδάσκω καί τίς φίλες μου ν' ἀφήσουν τήν πλάνη καί νά ἔλθουν στήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Καί ἂν μέ σκοτώσεις, ὅπως μέ ἀπειλεῖς, δέν φοβᾶμαι. Τόν Χριστό δέν τόν ἀρνοῦμαι!».

Ὁ δικαστής, παιδιά, τελικά δέν μπόρεσε νά μεταπείσει τήν ἅγια. Ἔδωσε τότε ἐντολή νά ἀνάψουν μεγάλη φωτιά καί νά τήν ρίξουν μέσα. Πρὶν ἀκόμα μπορέσει ἡ φωτιά τῆς ἀμαρτίας ν' ἀγγίξει τήν ἅγνή της ψυχή, τό ἀγνό της σῶμα ρίχτηκε στή φωτιά τοῦ μαρτυρίου καί κάηκε!

Οἱ χριστιανοί περισυνέλεξαν τό ἀπανθρακωμένο σῶμα της καί τό ἔθαψαν μέ πολλή εὐλάβεια σέ μία κατακόμβη τῆς Ρώμης, ἡ ὁποία πῆρε τό ὄνομα τῆς ἁγίας, γιά νά ὑπενθυμίζει τήν ἱερή μορφή, τό ἔργο, τήν ὁμολογία καί τό μαρτύριό της! Ἀργότερα ὁ χριστιανός αὐτοκράτορας Μ. Κωνσταντίνος ἔκτισε πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας μιά μικρή, Βασιλικῶν ρυθμοῦ, Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία τοποθέτησε μιά μαρμάρινη λάρνακα μέ τά ἱερά λείψανα τῆς ἁγίας. Ἐξωτερικά ἡ λάρνακα αὐτή παρίστανε τήν ἅγια προσευχομένη.

Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ αὐτή τή δωδεκάχρονη ἱεραπόστολο τῆς ἐποχῆς τῶν διωγμῶν καί τήν γιορτάζει στίς 14 Ἰανουαρίου.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ἡ νεαρή ἁγία μάρτυς Ἀγνή, παιδιά, καί πλῆθος ἄλλων μιμητῶν της ἀποτελοῦν παράδειγμα γιά τούς πιστούς νέους κάθε ἐποχῆς νά εἶναι γενναῖοι καί ἥρωϊκοί ὑπερασπιστές τῶν ἁγίων ἰδανικῶν τους, τῶν ἱερῶν καί ὁσίων.

Τί σᾶς ἔκανε περισσότερο ἐντύπωση ἀπό τόν βίο τῆς ἁγίας Ἀγνῆς;(.....)

Στή Ρώμη ὑπάρχουν πολλές κατακόμβες, οἱ ὁποῖες ἔχουν πάρει τὸ ὄνομα κάποιου μάρτυρά της. Ἀνάμεσα στίς πολλές αὐτές κατακόμβες ὑπάρχει καί μία μέ τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Ἀγνῆς; Γιατί εἶπαμε ἔγινε αὐτό;(Γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἱερή μορφή, τὸ ἔργο, τήν ὁμολογία καί τὸ μαρτύριό της).

Στίς κατακόμβες πάνω στοὺς τάφους τῶν μαρτύρων , ὑπάρχουν μερικές ἐπιγραφές. Μιά ἀπό αὐτές λέει: «ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΝ ΤΟΙΣ ΛΕΥΚΟΙΣ». Μήπως ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;(Ὁ μάρτυρας πού εἶναι θαμμένος μέσα σ' αὐτὸ τὸν τάφο, μαρτύρησε τὴν ὥρα ἀκριβῶς πού βαπτίζοταν).

Ἡ ἁγία Ἀγνή, παιδιά, ὀνομαζόταν Ἀγνή καί ἁγνή ἦταν. Δηλαδή καθαρὴ , πεντακάθαρη ἀπὸ κακές πράξεις καί ἁμαρτίες. Τὸ ὄνομά της λοιπὸν μᾶς δίνει ἀφορμὴ σήμερα, πού εἶναι τὸ πρῶτο μάθημα τῆς νέας χρονιάς νά βάλουμε κάποιους στόχους. Μπορεῖτε νά μοῦ πείτε μερικούς;(.....)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μέ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, παιδιά, μπήκαμε σέ καινούργιο χρόνο! Ὁ χρόνος ὅμως θά εἶναι καινούργιος ὅταν ἐμεῖς γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι!

Καί πῶς θά γίνουμε καινούργιοι ἄνθρωποι; Ὅταν θά κάνουμε ὁδηγὸ τῆς ζωῆς μας τὸ Χριστό! Ὅταν ἐφαρμόζουμε τὸ θέλημά του! Ὅταν μελετᾶμε τὴν Ἁγία Γραφή! Ὅταν διαβάζουμε ἕνα χριστιανικὸ περιοδικὸ ἢ ἕνα πνευματικὸ βιβλίο! Ὅταν πηγαίνουμε κάθε Κυριακὴ στὴν Ἐκκλησία! Ὅταν ἐξομολογούμαστε καί κοινωνοῦμε συχνά! Ὅταν πηγαίνουμε στὸ Κατηχητικὸ! Ὅταν.....Καί φυσικά ὅταν προσευχόμαστε! Γιατί, ὅπως εἶπαμε καί σέ προηγούμενο μάθημα παιδιά, ἡ προσευχὴ εἶναι μιὰ συνομιλία ἀνθρώπου καί Θεοῦ. Στέλνουμε τὰ μηνύματά μας. Ζητοῦμε ἐπίμονα τὴν βοήθειά Του κι Ἐκεῖνος δίνει τὰ δῶρα Του πλουσιοπάροχα!

Ἔτσι, παιδιά, ὁ καινούργιος χρόνος τῆς ζωῆς σας θά εἶναι καλύτερος ἀπὸ τὸν περσινὸ! Περισσότερο εὐτυχισμένος! Περισσότερο χαρούμενος καί εὐλογημένος! Θά γινόσαστε λαμπεροὶ καί φωτεινοὶ παράδειγμά γιά τούς ἄλλους! Θά βοηθήσετε νά γνωρίσει ὁ κόσμος τὴν χριστιανικὴ ζωὴ, πού εἶναι ζωὴ ἀγάπης, ὅπως ἔκανε καί ἡ ἁγία Ἀγνή γιά τὴν ὁποία ἀκούσατε σήμερα! Χαριτωμένη ἀπὸ τὸν Θεό, οἰκοδομοῦσε μέ τὰ λόγια της, τὴ σεμνότητα καί τὴν ἀγάπη της!

ΣΥΝΘΗΜΑ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

«Ἄναρχε καί ἀτελεύτητε, προαιώνιε καί ἀθάνατε Κύριε, μέ ἀξίωσες νά δῶ τὴν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους καί μοῦ χαρίζεις ἔτσι χρόνο καί εὐκαιρίες, γιά νά εὐαρεστήσω ἐνώπιόν Σου. Σέ εὐχαριστῶ, Κύριε, γιά τὴ νέα αὐτὴ ἐκδήλωσή τῆς ἀγαθότητάς Σου καί ἀναπέμπω στὴ Μεγαλοσύνη Σου θερμὴ ἱκεσία: Ἄξιωσέ με, τὸν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μου «ἐν εἰρήνῃ καί μετάνοιᾳ ἐκτελέσαι», γιά νά καταξιωθῶ νά λάβω ἀπὸ τὴν ἀγαθότητά Σου τὴ μερίδα τῆς Οὐράνιας Βασιλείας Σου, καί νά δοξάζω τὴν ἄπειρη εὐσπλαχνία Σου στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Βοηθήματα: «Βόσκει τὰ ἄρνια μου», «Χειραγωγία Χριστοῦ», «Στὴ σκέπη Του», «Φωστῆρες Ὑπέρλαμπροι», «Λόγοι παρακλήσεως».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.....

Α) Προσπαθείστε να βρείτε τις 4 διαφορές.



Α) ΣΩΣΤΟ Η ΛΑΘΟΣ

Μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω έρωτήσεις, να πάρετε τις αντίστοιχες συλλαβές, να τις βάλετε στη σειρά και να σχηματίσετε ένα ωραίο σύνθημα για την καινούργια χρονιά;

1. Η άγια Άγνη ήταν 14 χρονών.
2. Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ήταν ειδωλόλατρης.
3. Η άγια Άγνη δεν αγαπούσε τό Χριστό.
4. Όδηγός τής ζωής μας είναι ο Χριστός.
5. Καινούργιοι άνθρωποι θα γίνουμε όταν δεν μελετάμε την Άγια Γραφή.
6. Μέ την προσευχή επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό.
7. Η Έκκλησία μας γιορτάζει την άγια Άγνη στις 15 Ιανουαρίου.
8. Η άγια Άγνη καταγόταν από μία φτωχική οικογένεια τής Ρώμης.
9. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για τά άπειρα δώρα που μās χαρίζει.
10. Τό σύνθημά μας σήμερα άναφερόταν στην Έξομολόγηση.

ΣΩΣΤΟ	ΛΑΘΟΣ
ΘΑ	ΤΟ
ΝΕ	ΣΕ
ΝΤΟ	Ο
ΧΡΟ	ΜΠΑ
ΚΑ	ΝΟ
ΑΓ	ΤΡΙ
ΑΙ	ΝΟΙ
ΤΥ	ΣΤΗ
ΨΥ	ΡΙ
ΓΗ	ΧΗ

ΛΥΣΕΙΣ

Α)



Β)

Λ, Σ, Λ, Σ, Λ, Σ, Λ, Λ, Σ, Λ