

# ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

## ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ»



### ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΤΑΦΗΣ

Ἡ πρώτη χριστιανική Ἐκκλησία, παιδιά, ὅπως εἶπαμε καί σέ προηγούμενο μάθημα, ἰδρύθηκε στή Ἱεροσόλυμα. Ἐκεῖ οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἦταν τόσο ἐνωμένοι καί ἀγαπημένοι μεταξύ τους, ὥστε ἀποτελοῦσαν ὅλοι ἓνα σῶμα καί μιᾶ ψυχή. Εἶπαμε ἐπίσης ὅτι ἔκαναν κοινή ζωή. Ἔτρωγαν ὅλοι μαζί.

Ὅσοι εἶχαν κτήματα ἢ σπιτία, τὰ πωλοῦσαν καί τὰ χρήματα πού εἰσέπρατταν τὰ ἔδιναν στούς Ἀποστόλους, γιά νά τὰ χρησιμοποιήσουν γιά τίς ἀνάγκες ὅλων τῶν χριστιανῶν. Ἔτσι γινόταν διανομή τῶν χρημάτων ἀνάλογα μέ τήν ἀνάγκη πού εἶχε ὁ κάθε χριστιανός καί ἐπικρατοῦσε ἀνάμεσα τους ἡ ἰσότητα.

Δέν ἔλειψαν ὅμως, παιδιά, καί τὰ δυσάρεστα περιστατικά. Ὑπῆρξαν δηλαδή μερικοί πού δέν πρόσφεραν τήν περιουσία τους μέ εὐλικρίνεια καί γενναιοδωρία, ἀλλά μέ ὑποκρισία, γιά νά δείξουν ὅτι

Ήταν ἐλεήμονες καὶ φιλόανθρωποι. Αὐτὸ τὸ κακὸ λοιπὸν τὸ σταμάτησαν οἱ Ἀπόστολοι ἀμέσως ὅταν ἐκδηλώθηκε.

## ΔΙΗΓΗΣΗ

Ἀνάμεσα στοὺς χριστιανούς τῶν Ἱεροσολύμων ἦταν καὶ ὁ Ἀνανίας. Εἶχε κι αὐτὸς ἓνα κτῆμα. Βλέποντας λοιπὸν ὅτι τόσοι ἄλλοι πωλοῦσαν ὅ,τι εἶχαν γιὰ νὰ ἀνακουφίσουν τοὺς φτωχοὺς, ἀποφάσισε νὰ πουλήσει κι αὐτὸς τὸ δικό του κτῆμα. Δὲν τὸ ἔκανε ὅμως μὲ τὴν καρδιά του, ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ νὰ ἐπιδειχτεῖ καὶ νὰ καμαρώνει. Εἶπε λοιπὸν στὴ γυναῖκα του, τὴ Σαπφείρα: «Ξέρεις τί σκέφτηκα, Σαπφείρα; Νὰ πωλήσουμε τὸ κτῆμα μας, ἀλλὰ νὰ μὴ δώσουμε ὅλα τὰ χρήματα στοὺς Ἀποστόλους. Νὰ κρατήσουμε μερικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὰ ὑπόλοιπα νὰ τὰ δώσουμε γιὰ τὴν Ἐκκλησία». Ἔτσι συμφώνησαν μεταξύ τους, λέγοντας: «Καὶ οἱ Ἀπόστολοι θὰ μᾶς ἐπαινέσουν, ἀλλὰ κι ἐμεῖς δὲν θὰ χάσουμε ὅλη μας τὴν περιουσία».

Γι' αὐτὸ τὸ λόγο λοιπὸν ὅταν πούλησε τὸ κτῆμα του κράτησε ἓνα μεγάλο μέρος ἀπὸ τὰ χρήματα. Καὶ ἀφοῦ πῆρε τὰ ὑπόλοιπα παρουσιάστηκε στὸν Ἀπόστολο Πέτρο καὶ τοῦ εἶπε: «Πούλησα τὸ κτῆμα μου, καὶ ἔφερα ὅλα τὰ χρήματα γιὰ τοὺς φτωχοὺς».

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ὅμως πού ἦταν φωτισμένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀμέσως εἶδε τὸ ἀμάρτημα πού ἔκαναν οἱ δύο σύζυγοι. Γι' αὐτὸ καὶ εἶπε στὸν Ἀνανία: «Ἀνανία, γιατί ἀφήσες νὰ κυριέψει τὴν καρδιά σου ὁ διάβολος καὶ προσπάθησες νὰ κοροιδέμεις τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, κρατώντας μυστικὰ μερικὰ ἀπὸ τὰ χρήματα τοῦ χωραφιοῦ; Δικό σου ἄλλωστε ἦταν καὶ πουλώντας το, μπορούσες νὰ κρατήσεις τὰ χρήματα δικά σου. Γιατί σκηνοθέτησες ὅλη αὐτὴ τὴν ψεύτικη ὑπόθεση; Πρέπει νὰ ξέρεις ὅτι τὸ παράπτωμά σου εἶναι πολὺ βαρὺ, γιατί προσπάθησες νὰ ξεγελάσεις ὄχι ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ Θεό...».

Στὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Ἀποστόλου, ὁ Ἀνανίας ταραχθῆκε πάρα πολὺ. Δὲν περίμενε ὅτι τὸ ψέμα του θὰ φανερωνόταν. Ἔγινε κίτρινος σὰν τὸ λεμόνι. Ἐχασε τὴ φωνή του καὶ τίς αἰσθήσεις του κι ἔπεσε κάτω νεκρός....!

Τὸ εἶδαν αὐτὸ οἱ Χριστιανοὶ καὶ φοβήθηκαν πολὺ. Κατάλαβαν ὅτι ὁ Ἀνανίας τιμωρήθηκε γιὰ τὸ ψέμα του. Οἱ νεότεροι στὴν ἡλικία τὸν σήκωσαν καὶ ἀφοῦ τὸν ἐτοίμασαν γιὰ τὴν ταφή, τὸν ἔβαλαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη καὶ τὸν ἔθαψαν.

Ἡ ἴδια σκηνή, παιδιὰ, ἐπαναλήφθηκε περίπου μετὰ ἀπὸ τρεῖς ὥρες μὲ τὴν σύζυγό του, Σαπφείρα. Αὐτὴ δὲν ἤξερε τίποτε γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀνδρός της. Δυστυχῶς ἦταν κι αὐτὴ ἀποφασισμένη νὰ πῆ τὸ ἴδιο ψέμα, χωρὶς νὰ ξέρει τί στοίχισε αὐτὸ τὸ ψέμα στὸν δυστυχισμένο ἄνδρα της, τὸν Ἀνανία. Μόλις τὴν εἶδε λοιπὸν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, τὴν ρώτησε, δείχνοντάς της τὰ χρήματα πού εἶχε ἀφήσει ἐκεῖ ὁ Ἀνανίας: «Δὲν μοῦ λές, Σαπφείρα, τόσα μόνο χρήματα πήρατε ἀπὸ τὸ κτῆμα πού πουλήσατε;».

Κι ἐκείνη ἀπάντησε: «Ναί, τόσα». Ἐπανέλαβε δηλαδὴ τὸ ψέμα πού εἶχε πῆ προηγουμένως ὁ ἄνδρας της.

Τότε μὲ πολὺ πόνο ὁ Ἀπόστολος πρόσθεσε: «Δυστυχισμένη γυναῖκα! Τί κρίμα, πού συμφωνήσατε οἱ δύο σας νὰ κοροιδέμετε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ! Δὲν ξέρεις ὅτι ὁ Θεὸς κυβερνᾷ τὴν Ἐκκλησία του καὶ γνωρίζει τὰ πάντα; Νά, ὁ ἄνδρας σου πλήρωσε μὲ τὴ ζωὴ του τὸ ἀμάρτημά του καὶ ἔφθασαν ἐκεῖνοι πού πῆγαν καὶ τὸ ἔθαψαν. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι θὰ σηκώσουν καὶ σένα νεκρὴ καὶ θὰ σὲ θάψουν κοντὰ του».

Δὲν πρόφθασε νὰ τελειώσει τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Ἀπόστολος καὶ ἡ Σαπφείρα ἔπεσε κάτω νεκρὴ. Ἔτσι ἔγινε ὅπως τῆς εἶπε. Τὴν σήκωσαν ἀμέσως κι αὐτὴ καὶ τὴν πῆγαν καὶ τὴν ἔθαψαν κοντὰ στὸν ἄνδρα της. Ὅλοι ὅσοι ἔμαθαν γιὰ τὸν ξαφνικὸ θάνατο τοῦ Ἀνανία καὶ τῆς γυναίκας του, φοβήθηκαν πολὺ. Γιὰ πολλὰς ἡμέρες τὸ γεγονός αὐτὸ ἀποτελέσασε θέμα πρὸς συζήτηση.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ, παιδιὰ, οἱ Ἀπόστολοι θέλησαν νὰ διδάξουν τοὺς ὑπόλοιπους χριστιανούς πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀμαρτία τῆς ψεύτικης ἀγάπης. Μιάς πράξεως πού δὲν γίνεται ἀπὸ γνήσια καὶ εἰλικρινῆ ἀγάπη, ἀλλὰ ἀπὸ πονηρὴ σκέψαις ἐπιδειξέως καὶ ὑποκρισίας.

## ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

### ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οί Απόστολοι, παιδιά, συνιστοῦσαν στούς χριστιανούς νά προσφέρουν έντελῶς ἐλεύθερα καί μέ ἀγάπη ὅ,τι ἤθελαν, καί ὄχι μέ δυσαρέσκεια καί κاپαναγκασμό. Ὁ Απόστολος Παῦλος συμβούλευε τούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου: «Ὁ καθένας σας νά προσφέρει έντελῶς ἐλεύθερα καί ὄχι μέ λύπη ἢ ἀπό κάποια ἀνάγκη. Γιατί ὁ Θεός ἀγαπάει ἐκεῖνον πού δίνει μέ εὐχάριστη διάθεση». Καί ὅμως, ὅπως ἀκούσατε, ὑπῆρξαν καί περιστατικά, σάν τόν Ἄνανία καί τήν Σαπκφεῖρα, πού μόλυναν τήν προσφορά τους.

Τί ἔγινε, παιδιά, ὅταν τό ἀμάρτημά τους ἀποκαλύφθηκε μπροστά σέ ὅλους τούς χριστιανούς; (Πέθαναν ἀμέσως)

Μήπως ὁ Απόστολος Πέτρος ἢ ὁ Θεός τούς τιμώρησε μέ θάνατο ἢ οἱ ἴδιοι προκάλεσαν τόν θάνατό τους; (Μέ τό ἀμάρτημά τους εἶχαν κόλας ἀποχωρίσει τόν ἑαυτό τους ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τή ζωή τοῦ Θεοῦ. Ἦταν ἐπομένως νεκροί πνευματικά. Ὁ σωματικός θάνατος ἀκολούθησε τόν πνευματικό. Ὅταν καί οἱ ἴδιοι κατάλαβαν ὅτι ἦταν πνευματικά νεκροί).

Τό ψέμα, παιδιά, εἶναι σατανικός καρπός. Μήπως θυμάστε ποιός εἶπε τό πρῶτο ψέμα; (Ὁ διάβολος, μέσα στόν παράδεισο. Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά ἔπεισε καί τούς πρωτοπλάστους νά ποῦν ψέματα. Γί αὐτό τό ψέμα εἶναι ἓνα ἀπό τά μεγαλύτερα ὄπλα τοῦ σατανᾶ).

Τί εἶναι ὅμως ψέμα; (Εἶναι ἡ ἄρνηση καί ἔπειτα ἡ παραποίηση τῆς ἀλήθειας, τῆς πραγματικότητας).

Δυστυχῶς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι λέμε ψέματα, μικροί καί μεγάλοι. «Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης». Ὅποιος πῆ ὅτι δέν λέει ποτέ του ψέμα, αὐτός ἔχει πῆ τό μεγαλύτερο ψέμα. Καί ποῦ συνήθως λέγονται αὐτά τά ψέματα; (Στό σπίτι, στό σχολεῖο, στούς γονεῖς, στόν πατέρα καί τή μητέρα, στά ἀδελφία, στό δάσκαλο, στούς συμμαθητές, στούς φίλους, ἀκόμη καί στόν πνευματικό πατέρα).

Τί ἀποτέλεσμα ἔχει αὐτό; (Τόν ψεύτη οὔτε ὁ Θεός τόν ἀγαπᾷ, οὔτε οἱ ἄνθρωποι τόν ἐκτιμοῦν. Γίνεται τελείως ἀναξόπιστος, δηλαδή δέν τόν πιστεύουν ποτέ γιά ὅσα λέει, κι ἄς λέει μερικές φορές τήν ἀλήθεια. Καί τέλος θά πληρώσει κάποια στιγμή γιά τά ψέματά του).

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παιδιά, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς λέει: «Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀλήθεια...»! Ἐπομένως, ὅσοι θέλουμε νά ἔχουμε τόν Θεό γιά Πατέρα καί νά εἶμαστε κάτω ἀπό τήν δική Του προστασία, λέμε μόνο τήν ἀλήθεια! Ἐνῶ, ὅσοι θέλουν νά λένε ψέματα, χωρίς οἱ ἴδιοι νά τό καταλαβαίνουν, γίνονται παιδιά τοῦ πατέρα τοῦ ψεύδους, τοῦ διαβόλου.

Θέλει κανεῖς νά εἶναι παιδί τοῦ διαβόλου; Ὁχι, ποτέ!

Λοιπόν! Παιδιά τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ! Πάντα καί μόνο τήν ἀλήθεια! Ποτέ ψέματα! Τότε μόνο θά εἶμαστε εὐλογημένοι καί εὐτυχεῖς!

### ΣΥΝΘΗΜΑ

**ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗ ΛΕΜΕ ΨΕΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!**

### ΠΡΟΣΕΥΧΗ

«Βασιλεῦ οὐράνιε, τό Πνεῦμα τῆς ἀλήθειας», βοήθησέ μας σέ παρακαλοῦμε νά κόψουμε τά ψέματα καί νά λέμε πάντοτε τήν ἀλήθεια. Ἀμήν.

**Βοηθήματα:** «Καινή Διαθήκη», «Τό ψέμα», «Βόσκε τά ἀρνία μου», «Ὅλοι Ἀδελφία», «Ὁ Παράκλητος»  
«Τά παιδιά στό Χριστό».