

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Κάποτε ζούσε ένα παιδί. Είχε γεννηθεί μέσα σε πλούσιο σπίτι, και οι γονείς του, επειδή ήταν έξυπνο και έπαιρνε τα γράμματα και προώδευε, το έστειλαν για σπουδές. Όταν πλησίαζε η γιορτή του και οι γονείς του θα του έκαναν δώρο, ο μικρός τους είπε: «Εγώ δεν θέλω να μου κάνετε κανένα άλλο δώρο παρά ένα βιβλίο...» Στο ερώτημα των γονέων του, ποιο είναι το βιβλίο που ζητάει, ο μικρός απάντησε: «Τό Ευαγγέλιο...» Τήν εποχή όμως εκείνη, παιδιά, τα βιβλία ήταν πανάκριβα, γιατί δεν τα τύπωναν σε μηχανές, αλλά τα έγραφαν με το χέρι επάνω σε λεπτά δέρματα. Οι γονείς, λοιπόν, που αγαπούσαν πολύ το παιδί τους, έδωσαν παραγγελία. Κι όταν τό Ευαγγέλιο έγινε και οι γονείς τό παρέδωσαν στό παιδί τους, ή χαρά του ήταν άπερίγραπτη. Ήταν σάν να έπαιρνε στά χέρια του τό πιό πολύτιμο δώρο.



Από εκείνη τήν ήμέρα λοιπόν τό Ευαγγέλιο έγινε ό άχώριστος σύντροφός του. Τό διάβαζε και προσπαθοῦσε να εφαρμόσει ό,τι έλεγε. Τό διάβαζε μικρός. Τό διάβαζε νέος. Τό διάβαζε σε δύσκολες ώρες. Τό διάβαζε πάντοτε. Αυτό ήταν τό βιβλίο που τον καθοδηγοῦσε, τον παρηγοροῦσε και τον ενίσχυε σε όλη του τή ζωή.

Πρόκειται, παιδιά, για τον άγιο Ίωάννη τον Καλυβίτη!

ΔΙΗΓΗΣΗ

Ο άγιος Ίωάννης ό Καλυβίτης έζησε στα μέσα του 5^{ου} μ.Χ αιώνα. Πατέρας του ήταν ό Εύτρόπιος, συγκλητικός στό άξίωμα, και μητέρα του, ή Θεοδώρα. Από μικρός δεν θέλησε να ακολουθήσει τον δρόμο των δύο μεγαλύτερων αδελφών του, οι όποιοι κατέλαβαν μεγάλα άξιώματα. Άλλά προτίμησε να αφιερωθεί στην ύπηρεσία τής πίστεως. Οι γονείς του όμως διαφωνοῦσαν. Και εκείνος για να μην παρασυρθεί από τις «άπολαύσεις» του κόσμου αυτού και χάσει τήν ψυχή του, έφυγε από τό πατρικό του σπίτι και άφοῦ πήγε στη Μονή των Άκοιμήτων, έγινε μοναχός.

Καθώς περνοῦσε ό καιρός ή αγάπη για τους γονείς του άναψε στην ψυχή του και έγινε μάλιστα πιό θερμή, όταν πληροφορήθηκε ότι ή μητέρα του ήταν άπαρηγόρητη για τήν έξαφάνισή του και ό πατέρας του έξακολουθοῦσε να ζει μιá ζωή κοσμική, σπαταλώντας τά πλούτη του σε ματαιότητες.

Πήρε λοιπόν τήν άπόφαση να πάει να τους δει. Όχι μόνο για να τους αναπαύσει με τήν παρουσία του, αλλά για να παρηγορήσει τή μητέρα του και να συντελέσει και στη μετάνοια του πατέρα του. Έτσι αναχώρησε από τή Μονή με τή συγκατάθεση του ήγουμένου. Λόγω όμως των έτών που είχαν περάσει και τήν ήλικία του, τήν ένδυμασία αλλά και τήν άσκηση, οι γονείς του δεν τον αναγνώρισαν.

Τους παρουσιάσθηκε ως ένας μοναχός. Ήταν όμως τόση ή ευγένεια τής φυσιογνωμίας του και ή φρόνηση των λόγων του και μίλησε με λόγια τόσο παρηγορητικά στη μητέρα του, που εκείνη τον παρακάλεσε να πηγαίνει καθημερινά στο σπίτι. Άλλά και ό πατέρας του, αν και δεν πρόσεχε τους μοναχούς, τον συμπάθησε και για τήν ψυχική ένιςχυση προς τήν σύζυγό του.

Μέρα με τή μέρα λοιπόν αυτή ή συμπάθεια και ή οικειότητα αυξανόταν, με άποτέλεσμα να του ζητήσουν να κατοικήσει μαζί τους!

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Έτσι δέχτηκε, μέ τή συμφωνία νά τοῦ κατασκευάσουν ἕνα καλύβι στό πίσω μέρος τοῦ πατρικοῦ του σπιτιοῦ. Ἐκεῖ, παιδιά, ἔζησε τρία ὀλόκληρα χρόνια καί μέ ὑπομονή καί καρτερία βοήθησε τόν πατέρα του νά ἀπαλλαγεῖ σιγά-σιγά ἀπό τούς κοσμικούς φίλους καί νά στρέψει τό ἐνδιαφέρον του σέ θρησκευτικά ζητήματα καί στή χριστιανική ζωή. Καί τότε σκέφθηκε ὅτι ἴσως πλησίαζε ἡ ὥρα, πού θά μπορούσε νά φανερωθεῖ.

Καί ὁ Κύριος ἔκρινε ἀκριβῶς τότε, ὅτι ἦταν ἡ ὥρα νά τόν καλέσει κοντά Του. Ὁ ἅγιος προαισθάνθηκε τόν θάνατό του, κάλεσε τούς γονεῖς του καί τούς φανέρωσε ὅτι ἦταν ὁ γιός τους. Στό ἄκουσμα αὐτό οἱ γονεῖς του ἐξεπλάγησαν. Τά συναισθήματά τους ἦταν ἀνάμεικτα. Δυσπιστία, ταραχή, χαρά. Καί ἐκεῖνος γιά νά τούς ἀποδείξει ὅτι πραγματικά ἦταν ὁ γιός τους, ἔβγαλε καί τούς ἔδειξε τό χρυσόδετο ἐκεῖνο Εὐαγγέλιο, πού τοῦ τό εἶχαν χαρίσει στήν παιδική του ἡλικία καί τούς ἀνέφερε καί ἄλλα πράγματα, ὥστε τούς ἔπεισε ἐντελῶς. Πατέρας καί μητέρα τόν ἀγκάλιασαν καί τόν καταφιλοῦσαν, ἐνῶ ἐκεῖνος μέ αὐτές τίς ἐκδηλώσεις θυμήθηκε τήν παιδική του ἡλικία.

Τήν ἴδια μέρα παρέδωσε τό πνεῦμα του στό Θεό, ἀφοῦ πρῶτα ἀπηύθυνε μέ γαλήνη καί ἐγκράτεια λόγους παρηγοριάς καί ἐνισχύσεως στούς γονεῖς του. Τούς παρακάλεσε δέ νά μείνουν στό ἐξῆς ἀφιερωμένοι ἐντελῶς στόν Θεό καί στόν πλησίον.

Καί ἐκεῖνοι, μέ δάκρυα στά μάτια, ἰσχυροί ὅμως στήν πίστη πρὸς τόν Θεόν καί πλήρως ἀφοσιωμένοι σ' Αὐτόν κράτησαν τήν ὑπόσχεσή τους. Ὅλη τήν περιουσία τους τήν χρησιμοποίησαν, ἰδιαιτέρως γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς, ὅπως σέ φτωχοῦς καί ἀπροστάτευτους ξένους.

Τήν μνήμη τοῦ ἁγίου γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας στίς 15 Ἰανουαρίου.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τί θαυμάσατε, παιδιά, περισσότερο ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου; (Ὅτι σάν μικρό παιδάκι δέν εἶχε τήν ἐπιθυμία νά τοῦ κάνουν δῶρο οἱ γονεῖς του παιχνίδια ἢ ἄλλα πράγματα πού ζητοῦν τά παιδιά σήμερα, ἀλλά τούς ζήτησε τό Εὐαγγέλιο).

Πιστεύετε ὅτι εἶχε ὄφελος ἀπό αὐτό ὁ ἅγιος; (Ναί, εἶχε. Διότι ἀπό τήν ἡμέρα πού πῆρε στά χέρια του τό Εὐαγγέλιο ἔγινε ὁ ἀχώριστος σύντροφός του. Τό διάβαζε καί προσπαθοῦσε νά ἐφαρμόσει ὅ,τι ἔλεγε. Τό διάβαζε μικρός. Τό διάβαζε νέος. Τό διάβαζε σέ δύσκολες ὥρες. Τό διάβαζε πάντοτε. Αὐτό ἦταν τό βιβλίο πού τόν καθοδηγοῦσε, τόν παρηγοροῦσε καί τόν ἐνίσχυε σέ ὅλη του τή ζωή. Γι' αὐτό ἀργότερα, ὅταν κρίθηκε ἀπό τό Θεό καί μέ τή βοήθειά καί τή φώτισή Του, συντέλεσε στήν μετάνοια καί στή μεταστροφή τοῦ πατέρα του στή χριστιανική ζωή).

Γιατί ὁ ἅγιος δέν ἀποκαλύφθηκε ἀπό τήν ἀρχή στούς γονεῖς του; (Γιατί ἠλπιζε στό Θεό γιά τή μετάνοια τοῦ πατέρα του. Ἄν ἀπό τήν ἀρχή ἀποκάλυπτε ποιός ἦταν, δέν θά μπορούσε σάν γιός του νά τόν συμβουλέψει καί νά τόν παρακινήσει νά ἀλλάξει τρόπο ζωῆς).

Τί συμπέρασμα βγάζουμε σήμερα, παιδιά, ἀπό τή διήγησή μας; (Ὅτι ὅταν μελετᾶμε προσεχτικά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀπό μικρή ἡλικία τόν ἔχουμε ὁδηγό στή ζωή μας, λαχταροῦμε νά τόν ἐφαρμόζουμε ἐμεῖς πρῶτα καί ἔπειτα νά βοηθοῦμε καί τούς συνανθρώπους μας, πόσο μᾶλλον τούς γονεῖς μας, νά βαδίζουν στόν ἴσιο δρόμο, στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πόθος, παιδιά, ὅλων μας εἶναι ἡ εὐτυχία! Ὁ πόθος αὐτός εἶναι ἱερός! Εἶναι φυτεμένος στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό χέρι τοῦ Πλαστοουργοῦ. Κι ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται. Μοχθεῖ νά κάνει πραγματικότητα αὐτόν του τόν πόθο. Νά κατακτήσει τήν εὐτυχία!

Ἀλλά πού ζητάει νά τή βρεῖ; Ἄλλος στά ἀγαθά. Στά πολλά ἀγαθά. Στόν πλοῦτο. Ἄλλος στή τιμῆ καί τή δόξα. Κι ἄλλος στό νά κατακτήσει τή γνώση. Νά πάρει διπλώματα καί νά κατακτήσει θέσεις. Νά καταπλήξει μέ νέες ἀνακαλύψεις καί ἐφευρέσεις... Γιά νά χαρεῖ αὐτή τήν εὐτυχία, δέν λογαριάζει κόπους, μόχθους, ἀγῶνες καί θυσίες ἀκόμη. Ἀπομακρύνεται ἀπό τό οἰκογενειακό του περιβάλλον.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ξενητεύεται. Αποχωρίζεται τούς γέροντες γονεῖς, τή σύζυγο, τὰ παιδιά, τὰ ἀδελφία, πολυαγαπημένους φίλους... Καί ζεῖ ξένος ἀνάμεσα σέ ξένους καί ἀλλόφυλους καί ἀλλόθρησκους.

Τήν εὐτυχία παιδιά ζητάει καί ὁ σημερινός ἄνθρωπος. Κι ἀκολουθεῖ δρόμους πολλούς. Καί ξεχνᾷ συχνά τόν ἕνα. Τόν μοναδικό. Τόν βέβαιο. Τόν παλιό, ἀλλά καί πάντοτε νέο. Τόν εὐθύ καί ὁμαλό. Αὐτόν πού ἀνεβάζει ψηλά στή δόξα καί τή μακαριότητα. Εἶναι αὐτός πού ὑπόδειξε ὁ Κύριος!

Θέλετε λοιπόν, παιδιά, νά γίνετε τρισευτυχισμένα; Ἀκολουθεῖστε τόν δρόμο τῆς ὑποταγῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ! Ἀκοῦστε προσεχτικά τόν λόγο του. Καί ἐφαρμόστε τον. Κάνετε τον ζωή σας. Αὐτό θά σᾶς χαρίσει ὑγεία ψυχική. Θά σᾶς κάνει εὐτυχισμένα! Ἀνοίγετε, λοιπόν, τό βιβλίο τῶν βιβλίων. Πολλά καί ἐξαιρετικά εἶναι τὰ ὀνόματά του: Εὐαγγέλιο, Καινή Διαθήκη, Ἁγία Γραφή, Βίβλος!

Ἀλλά γιά νά δοῦμε παιδιά ποιὰ ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ Βιβλίου!

Μέσα σ' Αὐτό εἶναι γραμμένος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι φῶς! Εἶναι δύναμη! Εἶναι ζωή!

Τί πρέπει λοιπόν ἐμεῖς νά κάνουμε; Πρέπει νά τό μελετοῦμε τακτικά καί προσεκτικά μέ εὐλάβεια καί ταπεινωση. Σάν νά βρισκόμαστε ἀπέναντι στόν ἴδιο

τόν Χριστό. Διότι πῶς θά ἐφαρμόσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἂν δέν τό γνωρίσουμε; Καί πῶς θά τό γνωρίσουμε, ἐάν δέν τό μελετήσουμε; Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς πρέπει νά συμπεριλαμβάνεται στό καθημερινό πρόγραμμά μας καί νά κατέχει πρωτεύουσα θέση. Μέρα χωρίς μελέτη τῆς Γραφῆς εἶναι μέρα χαμένη, χωρίς κανένα κέρδος πνευματικό.

Γί' αὐτό, παιδιά, πρέπει νά μελετᾶτε τό Εὐαγγέλιο. Ἀκόμη καί ἂν δέν τό πολυκαταλαβαίνετε. Καί σιγά-σιγά θά αισθανθεῖτε μιὰ ἀλλαγὴ μέσα σας! Θά φωτισθεῖ ὁ νοῦς σας ἀπό τό οὐράνιο φῶς τῆς Ἀλήθειας! Θά αισθανθεῖτε θαυμαστή πρόοδο στά μαθήματά σας, καί ἀργότερα στό ἐπάγγελμά σας καί στή ζωή σας γενικότερα.

ΣΥΝΟΗΜΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Χριστέ μου, σ' εὐχαριστῶ γιά τό πολύτιμο αὐτό δῶρο. Ἀπό τώρα πού εἶμαι μικρός, καί ὅταν μεγαλώσω, καί ὅταν ἀσπρίσουν τὰ μαλλιά μου, καί μέχρι τό θάνατο, θά ἔχω τό Εὐαγγέλιό σου παντοτινό σύντροφό μου. Ἀπ' ὅλα τὰ βιβλία αὐτό θά ἀγαπῶ πιο πολύ, αὐτό θά μελετᾶω καί αὐτό θά ἐφαρμόζω. Ἀμήν.

Βοηθήματα: «Ἄφετε τὰ παιδιά», «Οἱ βίοι τῶν Ἁγίων, μήνας Ἰανουάριος» «Βόσκει τὰ ἀρνία μου», «Ἀπό τό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου», «Ἡδυνθεῖ αὐτῷ ἡ διαλογία μου, ἐγώ δέ εὐφρανθήσομαι ἐπί τῷ Κυρίῳ».