



ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ τρίτη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

« Η Αγία Γραφή »



Ο καθηγητής τῆς ἐρήμου νουθετεῖ τοὺς μαθητάς του.

Λέγεται πῶς κάποτε πού τόν Μέγα Κωνσταντῖνο, τόν ἀπασχολοῦσε ἓνα σοβαρό θέμα, ἔγραψε στόν Μέγα Ἀντώνιο, ζητώντας τήν συμβουλή του. Οἱ μαθηταί τοῦ Ἀντωνίου ἐντυπωσιάσθηκαν, ὅταν εἶδαν τή βασιλική ἄμαξα νά σταθμευῆ στό ἀσκητήριό τους καί τοὺς βασιλικούς ἀπεσταλμένους νά δίνουν στό γέροντά τους ἓνα γράμμα. Εἶχαν περιέργεια. Ἦθελαν νά μάθουν τί ἔγραφε ὁ βασιλιάς στό γράμμα. Ὁ Μ. Ἀντώνιος ὅμως τό πήρε, περιποιήθηκε τοὺς κομιστάς, κι ἔστειλε τίς εὐχαριστίες του στό βασιλιά. Πέρασε ἡ πρώτη μέρα, ἡ δεύτερη, ἡ τρίτη μὰ τό γράμμα ἔμενε κλειστό. Οἱ ὑποτακτικοί τοῦ Γέροντα ἀποροῦσαν μέ τήν στάσι του. Μιά μέρα, λοιπόν, τόν πλησιάζουν καί τόν ρωτοῦν.

--Γέροντα, ἔχουμε μιὰ περιέργεια. Ὁ βασιλιάς σοῦστειλε ἓνα γράμμα, γιατί δέν τό ἀνοίγεις νά δῆς τί γράφει;

Κι ὁ καθηγητής τῆς ἐρήμου τοὺς κοιτάζει προσεκτικά καί τοὺς λέει:

--Σᾶς βλέπω ἐντυπωσιασμένους γιατί ὁ ἐπίγειος βασιλιάς μᾶς τίμησε μέ ἓνα γράμμα. Ὅμως καί ὁ βασιλιάς τοῦ Οὐρανοῦ, μᾶς τίμησε. Μᾶς ἔστειλε τόν Υἱό του καί ἀκόμη μᾶς ἐμπιστεύτηκε τό γράμμα του. Ἔχουμε ἐδῶ **«τό γράμμα τοῦ Θεοῦ»**, τοῦ βασιλιά τοῦ οὐρανοῦ καί δέν σᾶς βλέπω νᾶχετε ἀγωνία γιά τό τί μᾶς γράφει μέσα. Δέν βλέπω νά τό ἀνοίγετε καί νά τό μελετᾶτε.

Παιδιά, ἔχουμε τό γράμμα τοῦ Θεοῦ, τήν « *Αγία Γραφή* ». Μέσα σ' αὐτό ὑπάρχει ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Θεοῦ, τό μήνυμα τῆς σωτηρίας. Ἐμεῖς τό ἀνοίγουμε, τό διαβάζουμε αὐτό τό γράμμα;

Ἄς δοῦμε τί μᾶς λέει ὁ ἀπ. Παῦλος γιά ἓνα μικρό παιδί, τόν Τιμόθεο.

ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

Τό γάλα τῆς Πίστεως. (Β' Τιμ. γ' 10-15)

Ἐνα παιδί γιά νά μεγαλώσῃ φυσιολογικά, πρέπει νά πιῆ γάλα, μητρικό γάλα καί γιά νά μεγαλώσῃ πνευματικά κατά σωστό τρόπο, πρέπει νά τραφῆ ἀπό τή βρεφική ἡλικία μέ τό ἄδολο γάλα τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Μέ αὐτό τό γάλα μεγάλωσε ὁ μικρός Τιμόθεος, τό παιδί ἀπό τά Λύστρα τῆς Λυκαονίας, ὁ γιός τῆς Εὐνίκης κι ἐγγονός τῆς Λωΐδας. Δύο εὐσεβεῖς γυναῖκες, πίστευαν στόν ἀληθινό Θεό, γνώριζαν τήν Ἁγία Γραφή καί φρόντισαν νά γαλουχίσουν τόν ὀρφανό ἀπό πατέρα μικρό Τιμόθεο μέ τό γάλα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀπό 5χρονο τοῦ μάθαιναν στίχους ἀπό τοὺς ψαλμούς. Καί ὅταν ἀργότερα πέρασε ἀπό τά μέρη τους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ νεαρός πιά Τιμόθεος ἦταν προετοιμασμένος γιά τήν μεγάλη ἀποστολή. Ἔγινε συνοδός τοῦ Παύλου κι ἔμεινε πιστός μαθητής του. Ἀλλά κι ὁ Παῦλος εἶχε μεγάλη ἐκτίμησι στόν Τιμόθεο.

Ὁ Παῦλος, φυλακισμένος στή Ρώμη, στίς παραμονές τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου, γράφει τό τελευταῖο του γράμμα. Εἶναι πρὸς τόν Τιμόθεο. Ἐνα γράμμα μέ προφητεῖες γιά τό μέλλον, ἀλλά καί πολλές συμβουλές. Τόν ἀποκαλεῖ «ἀγαπητό τέκνον» καί τοῦ εὐχεται ἡ χάρις, τό ἔλεος καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νά εἶναι μαζί του. Τόν παροτρύνει νά ἐργασθῆ μέ αὐταπάρνησι γιά τό Εὐαγγέλιο καί τοῦ ἀποκαλύπτει ὅτι θά ἔλθουν δύσκολοι καιροί.

--«Τιμόθεε, θάρθουν μέρες, πού οἱ πονηροί, οἱ γόητες, οἱ ἀπατεῶνες καί οἱ διεφθαρμένοι, θά προοδεύουν, θά ἐντυπωσιάζουν, θά παραπλανοῦν τοὺς πολλούς. Σὺ πρόσεχε. Νά μείνης **«σταθερός»** σέ ὅσα ἔμαθες, ... »

Ἐπίσης ἀναφέρει τίς δύο πηγές, πού διδάχτηκε ὁ Τιμόθεος τά λόγια τοῦ Θεοῦ.

✿ Ἡ μία πηγή εἶναι ὁ δάσκαλός του, ὁ Παῦλος. **«Σὺ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης, εἰδὼς παρά τίνος ἔμαθες»** (Β' Τιμ. γ' 14) Ὁ Παῦλος γιά τόν Τιμόθεο ἦταν ἡ πηγή πού ἔτρεχε συνεχῶς γάργαρο, κρυστάλλινο νερό, τό νερό τῆς ἐν Χριστῶ σωτηρίας. Καί ὁ Τιμόθεος σάν ἐλάφι διψασμένο ρουφοῦσε τά λόγια τοῦ δασκάλου.

✿ Ἡ ἄλλη πηγή ἦταν ἡ Ἁγία Γραφή, τὰ **«ιερά γράμματα»** πού ὁ Τιμόθεος εἶχε ἀρχίσει νά μαθαίνει ἀπό βρεφική ἡλικία.

«Ἀπό βρέφους τὰ ιερά γράμματα οἶδας».

Κι αὐτά τὰ γράμματα δέν μεταδίδουν ξερές γνώσεις. Μεταδίδουν τήν σοφίαν τοῦ Θεοῦ πού ὁδηγεῖ στή σωτηρία!

«Τά δυνάμενά σε σοφίσει εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ» (Β' Τιμ. γ' 15).

Ὁ Τιμόθεος ἀπό βρέφος κολυμποῦσε στά ιερά νάματα τῆς Γραφῆς. Κι ἐμεῖς παιδιά ἀπό τώρα, ἀπ' αὐτή τήν ἡλικία πρέπει ν' ἀρχίσουμε τήν μελέτη τῆς Γραφῆς. Ἀλλά πρῶτα ἀπ' ὅλα ἄς τήν γνωρίσουμε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ:

« Αγία Γραφή »!

Διαιρεῖται στήν:

✿ ✿ Π. Δ., πού εἶναι 49 βιβλία (Γένεσις, Ἔξοδος, Λευϊτικό, Ἀριθμοί,..) Ἐγράφησαν εἰς τήν Ἑβραϊκή καί μετεφράσθηκαν εἰς τήν Ἑλληνική ἀπό τοὺς Ἑβδομήκοντα. Καί τήν ✿ Κ. Δ. ✿ πού εἶναι 27 βιβλία καί ἐγράφησαν εἰς τήν Ἑλληνική. Οἱ συγγραφεῖς εἶναι: τῶν 4 Εὐαγγελίων (Ματθαῖος, Μάρκος, Λουκάς, Ἰωάννης), τῶν πράξεων (Λουκάς) καί τῶν ἐπιστολῶν (Παῦλος, Ἰάκωβος, Πέτρος, Ἰωάννης, Ἰούδας).

Ἴσως μερικοί θεωροῦμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι γιά ἀποκλειστική λειτουργική χρῆσι. Πιθανόν ἄλλοι ἀπό εὐλάβεια νά ἔχουμε τήν Καινή Διαθήκη στό σπιτί μας, στό εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ μας, χωρίς νά τήν ἀνοίγουμε γιά νά τήν μελετήσουμε ἢ τέλος



Άλλοι άρκοϋμεθα στις περικοπές, πού είναι ένσωματωμένες στις διάφορες Άκολουθίες τής Έκκλησίας μας καί τις όποίες άκούμε περιστασιακώς. Έ, όχι παιδιά.

Είναι τό μεγαλύτερο δώρο, πού έκαμε ό Θεός στον άνθρωπο. Είναι τό βιβλίο πού * Θα βρεΐτε άδιαμφισβήτητες άπαντήσεις για όλα τά θέματα πού σας άπασχολούν. * Θ' άκούσετε έμψυχωτικά μηνύματα για τις δύσκολες, τις κρίσιμες στιγμές τής ζωής σας. * Θα μάθετε του έχθρου τά τεχνάσματα καί τις πλεκτάνες, πού χρησιμοποιεΐ για νά κυριεύσει τόν άτίμητο θησαυρό, τήν ψυχή σας.

Η **Άγία Γραφή** * είναι βιβλίο μοναδικό, γραμμένο για τόν άνθρωπο τής κάθε έποχής. * Όμιλεΐ ό ίδιος ό Θεός! **Ψ (Οί συγγραφείς τής Βίβλου έγραψαν υπό τήν έμπνευσιν του Άγίου Πνεύματος.)** * Έχει παγκόσμιο κύρος. * Είναι τό άιώνιο όπλο, τό πάντοτε σύγχρονο καί άποτελεσματικό, πού κτυπά τό κακό όπου κι άν ύπάρχει, όπως κι άν παρουσιάζεται. * Μέσα ύπάρχουν οι έντολές του Θεού πού, άν ό άνθρωπος τις τηρήσει, φθάνει σε δυσθεώρατα ύψη άρετής καί αγιότητας. * Έλευθερώνει τήν σκέψι μας καί τήν καρδιά μας από τά πάθη. * Ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος λέγει: **«Η τών Γραφών άνάγνωσις Θεού όμιλία έστΐ».**

Όταν μελετάμε τήν Γραφή συνομιλούμε, έπικοινωνούμε με τόν Θεό!

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:

Γιατί ή Αγία Γραφή είναι πάνω άπ' όλα τά βιβλία του κόσμου; (...) Σωστά!

Είναι * **θεόπνευστη!** Τό μυαλό τών ιερών συγγραφέων φωτιζόταν άπ' τό Πνεύμα τό Άγιο καί τό χέρι τους τό κινούσε ή χάρις του Θεού. Τό * **περιεχόμενό** της τέλειο! Στα βιβλία του κόσμου γράφονται άνακαλύψεις ανθρώπων, ένώ στην Άγία Γραφή δημοσιεύεται ή άποκάλυψις του Θεού. Καί ή * **δύναμις της καταπληκτικής!** Όλοι ξερετε πώς άλλαξε ό Αύγουστίνος, πώς ό λόγος του Θεού τόν μεταμόρφωσε. Ναί! Η Άγία Γραφή παίρνει τόν * άγριο καί τόν κάνει άγιο, τόν * λύκο καί τόν κάνει άρνί καί τό * κάρβουνο καί τό κάνει διαμάντι.

Κάθε πότε πρέπει νά μελετάμε τόν λόγο του Θεού; (...) Έτσι! Κάθε μέρα! **Ψ (Πράξ. η' 26-39)**

Ό άξιωματούχος τής βασιλίσσης Αιθίοπων Κανδάκης, διψούσε για λόγο Θεού. Διάβαζε τήν Άγιαν Γραφήν καί στο ταξίδι για νά μήν πηγαΐνη χαμένη ή ώρα του. Ήθελε πολύ νά μάθη τί έννοούσαν τά λόγια του προφήτου πού έδιάβαζε καί γ' αυτό με πολλή προσοχή άκουσε τόν Φίλιππο (τόν διάκονο) νά του τά έξηγή. Μόλις έπληροφορήθη άμέσως έπίστευσε καί έβαπτίσθη. Δηλαδή, δέν άρκέσθηκε μόνο νά μελετά τά λόγια του Θεού, αλλά καί έκανε ό,τι παραγγέλλει ό Θεός.

Ποιές οι ώφέλειες από τήν μελέτη τής Γραφής; (...) Βεβαίως!

Ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος μάς λέγει: Δέν έχεις καμμιαν ώφέλειαν άν κάνης άπλή άνάγνωσι, άνάγνωσι χωρίς προσοχή. Ένώ άν «**μελετάς**» τή Γραφή σου άπομακρύνει τή στενοχώρια, σου φυτεύει τήν εύχαρίστησι, άφανίζει τήν κακία καί ριζώνει τήν άρετή.

Επίσης συνιστά τήν έφαρμογή τής Γραφής εις τήν καθημερινή ζωή μας. Δηλαδή, διαβάζουμε τό:

* **«άγαπάτε άλλήλους».** Νά άγκαλιάζουμε αυτούς πού μάς άγαπούν, αλλά καί αυτούς πού μάς πληγώνουν, μάς προσβάλλουν, μάς πικραίνουν.

* **«βραδύς εις τό λαλήσαι».** Τά λόγια μας νά είναι μετρημένα καί συνετά. Ποτέ νά μήν πληγώσουμε, κατακρίνουμε ή νά προσβάλουμε άνθρωπο.

* **«μή ψευδεσθε εις άλλήλους».** Νά μήν παραποιούμε τά γεγονότα για νά έπιπλεύσουμε.

* **«άφες αυτοΐς».** Νά συγχωρούμε καί νά εύεργετούμε.

Αυτή ή προσπάθεια, αυτός ό άγώνας μάς κάνει νά νοιώθουμε τήν «**παρουσία του Θεού**», νά μάς λούζη «**ή χάρις Του**»! Ποίο λοιπόν θά πρέπει νά είναι τό σύνθημά μας σήμερα;

ΣΥΝΘΗΜΑ: **«Πρέπει νά μελετάμε καί νά εφαρμόζουμε στή ζωή μας τά λόγια του Θεού».**

ΡΗΤΟΝ: **«Ταύτα μελέτα, έν τούτοις ίσθι».** (Α' Τιμ. δ' 15).

Παιδιά, πιστεύω πώς όλοι μας έδώ είμαστε άποφασισμένοι νά δώσουμε στον Χριστό τήν καρδιά μας. Άς δεχθούμε με άνεπιφύλακτη έμπιστοσύνη «**τό Γράμμα του Βασιλιά του Ούρανού**» πού με τόση άγάπη γράφτηκε για τόν καθένα μας. Διαβάζοντας για τόν Χριστό, τόν γνωρίζουμε, τόν πιστεύουμε, τόν άγαπάμε καί άρχίζουμε κι έμείς τόν πιό ώραίο άγώνα. Ό άγώνας δέν είναι μόνο για τούς ιερείς καί τούς ήλικιωμένους, είναι για όλους, μικρούς καί μεγάλους. Με τόν άγώνα γινόμαστε μιμητές του Χριστού. Άπόστολοι, μαθητές Χριστού μέσα στο κόσμο. Ναί, παιδιά, ό Χριστός νά περπατά στή σημερινή κοινωνία με τά δικά μας πόδια, νά έλεξή με τά δικά μας χέρια, νά μιλά με τό δικό μας στόμα, νά χαμογελά με τά δικά μας χείλη, νά φαίνεται ζωντανός με τήν δική μας ζωντάνια. Τώρα όλοι μαζί άς στείλουμε θερμή προσευχή πρός τόν Κύριο.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

«Πάνσοφε καί Παντογνώστα Κύριε, Σε εύχαριστούμε διότι μάς έδωσες τήν Άγία Γραφή για νά μαθαίνουμε τις έντολές Σου. Όμολογούμε ότι Σΰ είσαι ή πηγή τής άληθινής σοφίας καί γνώσεως. Σε παρακαλούμε, δίδε μας τήν χάριν Σου, ώστε νά μελετάμε με προσοχή καί νά έκτελούμε με προθυμία τό θέλημά Σου. Άμήν».

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ό Παράκλητος, Ό Χριστός ό μόνος Όδηγός, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Λυδία. Ό Σωτήρ. Πρός τήν Νίκην.



