

Συνάντησις ἕκτη: (2015)

ΑΝ ΜΠΟΡΗΣ ...!!!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Ἄν μπορῆς στήν πλᾶσι τούτη νά περιφρονῆς τά πλούτη κι ἄν οἱ ἔπαινοι τῶν γύρω δέν σοῦ παίρνουν τό μυαλό, ἄν μπορῆς νά ὑποτάξης πνεῦμα σῶμα καί καρδιά, ἄν μπορῆς ὅταν σέ βρίζουν νά μή βγάξης τσιμουδιά, ἄν ἡ πίστις στήν καρδιά σου μπρός σέ τίποτα δέν σβύνει, ἄν ποτέ δέν σέ μεθύσει τοῦ θριάμβου τό κρασί, ἔ παιδί μου σοῦ τό λέω θ' ἀπολαύσης τήν «Ζωή» γιατί θά ἔχης πεί κι ἐσύ...

«Χριστιανός εἶμι» κι ἐγώ

ὅπως οἱ σαράντα τοῦ Χριστοῦ στρατιῶτες, στής Σεβάστειας τήν λίμνη.

Οἱ νίκες κερδίζονται μέ ἀγῶνα.

Τό πῶς θά ἀγωνισθοῦμε μᾶς τόν διδάσκουν οἱ ▼

«Οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες»!

ΔΙΗΓΗΣΙΣ:

Ἦταν καί οἱ σαράντα στρατιῶτες γενναῖοι, ξακουστοί κι ἔντιμοι. Στίς μάχες ἦταν πρῶτοι καί οἱ ἀξιωματικοί τοῦς καμάρωναν, τοῦς ἐπαινοῦσαν καί τοῦς εἶχαν ἐμπιστευτεῖ τά σύνορα τοῦ κράτους. Εἶχαν δηλώσει ὑποταγή εἰς τόν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα καί μέ αὐτοθυσία προχωροῦσαν στίς μάχες, ἀψηφῶντας τοῦς κινδύνους.

Ὅμως, ἦταν καί στρατιῶτες τοῦ **Χριστοῦ**. ✦ Ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου Του εἶχε λάμψει στίς καρδιές τους, ✦ τό φῶς Του φώτιζε τῆς ζωῆς τους τό δρόμο ✦ καί ἡ λατρεία Του ἐγέμιζε τίς νεανικές τους καρδιές. Στίς ὥρες τῆς ἀναπαύσεως σέ ἄλλους πολέμους καί σέ ἄλλες μάχες αὐτοί ἔστρεφαν τήν προσοχή τους. Πῶς θά εὐαρεστήσουν εἰς τόν **Κύριον**.

Ἔχουμε πολλές φορές μιλήσει γιά τοῦς Σαράντα Μάρτυρες. ▶
Σήμερα θά ἀναφέρουμε μόνο αὐτό τό δωδεκάστιχο, πού πιστεύω θά σᾶς ὑπενθυμίση τά πάντα γιά τήν ζωή τους καί τό μαρτύριό τους

✦ ✦ ✦

*Τῆς Ρώμης εὐσυνείδητοι ὀπλίτες,
σέ χῶρο τῆς Ανατολῆς φρουροί,
ἀλλά ταυτόχρονα Χριστοπολίτες,
τοῦ Ναζωραίου μύστες τολμηροί.
Σᾶς ρίξαν στής Σεβάστειας τή λίμνη,
γυμνοῦς μιά νύχτα παγωμένη,
χτυποῦν τά δόντια, τρέμουν τά μέλη,
μά ἡ ψυχή ὀλόθερμη μένει
καί ὡς τό πρωῖ, πού στεφανωμένη ἀφήνει τή γῆ,
στέλνει στό Κύριο θερμή προσευχή.
Ἅγιοι Μάρτυρες Σαράντα,
ἡ μνήμη σας ἀξέχαστη γιά πάντα.*

καί θά ἐστιάσουμε τήν συζητήσιν μας στόν ἕκτο μακαρισμό.
Μελετώντας τον προσεκτικά, θά καταλάβουμε τί σχέσι ἔχει ὁ μακαρισμός αὐτός μέ τοῦς σαράντα τοῦ Χριστοῦ στρατιῶτες. ▼

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὁψονται.»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: (Ματθ. ε' 8).

✦ Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τήν καρδιά τους καθαρή ἀπό κάθε μολυσμό ἁμαρτίας, διότι αὐτοί θά δοῦν τόν Θεόν.

Οἱ Σαράντα Μάρτυρες περιφρονοῦν τά γήινα,... πλούτη, δόξα καί τιμές... καί μέ φωνή σταθερή, μέ θάρρος κι ἀνδρεία ὁμολογοῦν τήν πίστι τους, δηλώνουν ὅτι εἶναι «**Χριστιανοί**». Κι ὁ ἀγῶνας



άρχιζει. Σαράντα καθαρές ψυχές δέν απογοητεύονται, δέν δυσανασχετοῦν, δέν λιγοψυχοῦν. Ἀλλά μέ ὑπομονή ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες, μέ ἐπιμονή ἀντιστέκονται στοὺς πειρασμούς καί ἀδιαλείπτως προσεύχονται στὸν Κύριο νά τοὺς δυναμῶνει. Καί ὁ Κύριος ὄχι μόνον εἶναι δίπλα τους, ἀλλὰ καί τοὺς στεφανώνει. Οἱ σαράντα εἶναι οἱ νικητές τοῦ ἀγῶνα. Κράτησαν καθαρὴ τὴν καρδιά τους καί εἶδαν τὸν Κύριο. Naί παιδιά, ὁ Κύριος μᾶς ζητάει *καθαρή καρδιά*.

✠Καί κάπου ἀλλοῦ ἀκοῦμε τὴν στοργικὴ πατρικὴ φωνὴ Του νά μᾶς λέει:

«Δός μοι, νιέ, σὴν καρδιάν» (Παρ. κγ' 26). Κι ἐδῶ ὁ Κύριος μᾶς ζητάει κάτι. Τί ὅμως; Αὐτὴ τὴ φορά μᾶς ζητάει νά τοῦ «δώσουμε» τὴν καρδιά μας.

Δέν ἐννοεῖ φυσικά νά ξερριζώσουμε τὴν καρδιά μας, νά τὴν καθαρίσουμε καί νά τοῦ τὴν προσφέρουμε. Μᾶς ζητάει κάτι ἀσυγκρίτως ἀνώτερο καί πολυτιμότερο ἀπὸ τὴν σαρκικὴ καρδιά.

Ἀναφέρεται στὸν ὅλο ἐσωτερικὸ ἄνθρωπο, τὴν καρδιά ὑπὸ τὴν πνευματικὴ ἐννοιά της.

Τὴν καρδιά: Ἄ Πού ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητας, Ἄ πού εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης καί ὀλοκλήρου τοῦ συναισθηματικοῦ μας κόσμου, Ἄ πού καίει ἄσβεστος ἡ φλόγα τῆς πίστεως καί Ἄ πού ἐκεῖ παίρνονται ὅλες οἱ μεγάλες ἀποφάσεις. Δηλαδή ἀναφέρεται στὴ *νόησι*, στὸ *συναίσθημα* καί στὴ *θέλησι*. Αὐτὰ θέλει. Καί κάτι ἀκόμη!

Δέν μᾶς ζητεῖ ἓνα μέρος ἀπὸ τὴν καρδιά μας! Δέν θέλει νά εἶναι μοιρασμένη, ὥστε νά ἀνήκη καί εἰς τὸν Θεὸ καί εἰς τὸν κόσμο. Θέλει νά εἶναι «Αὐτός» ὁ ἀπόλυτος κύριος καί ἐξουσιαστής τῆς καρδιάς μας. Τὴν θέλει *ὀλόκληρη*! **«Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεὸν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδιάς σου»** (Μαρκ. ιβ' 30).

Ἀλλὰ καί «καθαρή»! Τί ἐννοεῖ μέ αὐτό; Ἄς τὰ πάρουμε ἓνα-ἓνα χωριστὰ γιὰ νά καταλάβουμε.

Τί συνήθως μολύνει τὸν νοῦν μας; (...)

Σωστά! Σκέψεις, ἐντυπώσεις, ἀναμνήσεις, φαντασίες ἀκάθαρτες, πονηρές, ἁμαρτωλές πού προκαλοῦν ντροπὴ. Ἀκόμη προλήψεις, δεισιδαιμονίες, σχέδια κακοποιά. Τὸ πιὸ βαρὺ ὅμως καί δυστυχῶς τὸ πιὸ διαδεδομένο νόσημα εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ μεγάλη ἰδέα πού ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτὸν μας. Καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐδῶ εἶναι σαφής, σαφέστατος. **«Ἀκάθαρτος παρά Θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος»** (Παρ. ιστ' 5).

Καί τὸ συναίσθημα τί τὸ μολύνει; (...)

Μάλιστα! Ἐπιθυμίες πονηρές, αἰσθήματα παράνομα, πόθοι κοσμικοὶ καί μάταιοι, ἀκόμη καί τὰ διάφορα πάθη ὅπως ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος, ἡ ἔχθρα, ἡ ἐκδίκησης, ἡ πλεονεξία, ἡ φιλαρχία, ἡ ἀσπλαχνία, ἀργολογία καί τόσα ἄλλα.

Τέλος ἡ θέλησις. Καί αὐτὴ ἀπὸ τί μολύνεται; (...)

Ἔτσι! Ἀπὸ θελήματα ἀντίθετα πρὸς τὸ θεῆμα τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ ὑποχωρήσεις, συγκαταθέσεις, φιλαυτίες, ἰδιοτέλειες, ...,

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὅλες οἱ ἁμαρτίες ἐδράζονται στὴν καρδιά. Τὸ εἶπε ὁ Κύριος: «Ἀπὸ τὴν καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές, φόνοι, μοιχεῖες, πορνείες, ἀπάτες, κλοπές, πλεονεξίες, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες, ἠθικὴ παραλυσία, ὑπερηφάνεια, τρέλα καί ἀμυαλοσύνη πού τὰ γεννᾷ ὁ σκοτισμὸς τῆς ἁμαρτίας». (Ματθ. ιε' 18,19, Μαρκ. ζ' 21-23).

Λοιπὸν, τὸ νά καθάρση κανεῖς τὴν καρδιά του ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ φθοροποιά στοιχεῖα δέν εἶναι ἀπλὸ πρᾶγμα. Εἶναι ἔργο κοπιώδες καί ἰσόβιο, πού ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ. Ἀξίζει ὅμως τὸν κόπο, γιὰτὴν ἁμοιβὴ πού ὑπόσχεται ὁ Κύριος εἶναι μοναδική.

Καί ποία εἶναι ἡ ἀμοιβὴ γιὰ τοὺς.... οἱ καθαροὶ τῆ καρδιά; ➤ **«Ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται»!** Σωστά! Οἱ ἔχοντες λοιπὸν ἐργασθῆ τὴν ἀρετὴ θά ἀξιωθοῦν τῆς χαρᾶς νά δοῦν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί νά ἀπολαμβάνουν τὴν ἄπειρη δόξαν Του, λέγει ὁ ψαλμωδός. (Ψαλμ. ιστ' 15).

Καί τώρα κάτι πιὸ πρακτικὸ ;

Πῶς θά τὸ ἐφαρμόσουμε στὸν ἑαυτὸν μας; Τί πρέπει νά κάνουμε γιὰ νά φθάσουμε σὲ αὐτὴ τὴν τρισευλογημένη κατάστασι; (...)

* Νά τὴν ποθοῦμε μέ ὅλη μας τὴν ψυχὴ καί νά προσευχώμαστε στὸν ἅγιο Θεὸ, ὅπως καί ὁ Ψαλμωδός, νά κτίση μέσα μας καρδιάν καθαρὰν: **«Καρδιάν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ ὁ Θεός»** (Ψαλμ. Ν' 12).

Δέν πρέπει ποτέ νά ἐμπιστευώμαστε τίς δυνάμεις μας, ἀλλὰ πάντα νά ζητᾶμε τὸ ἔλεος καί τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄνθρωπος θά κἀνῆ μία μικρὴ προσπάθεια, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς θά τὴν

στεφανώση. Ἐμεῖς θὰ τοῦ δώσουμε τὴν καρδιά μας κι Αὐτός θὰ τὴν καθάρῃ ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες καὶ θὰ τὴν ἀγιάσῃ.

* Νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι τὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦμε εἶναι ἰδιαίτερα μολυσμένο, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος «**ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται**» (Α' Ἰωάν. ε' 19). Κινδυνεύουμε ἀνά πᾶσα στιγμή καὶ χρειάζεται πολλή προσοχή.

* Νὰ προσέχουμε κυρίως τὰ αἰσθητήρια ὄργανά μας, γιατί, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, αὐτὰ εἶναι οἱ πόρτες ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἰσέρχεται ἡ ἁμαρτία, πού φέρνει τὸν θάνατο.

* Νὰ γνωρίζουμε συνεχῶς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν ὠφελίμων βιβλίων, τὴν παρακολούθησι τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων.

* Νὰ ἐπισκεπτόμαστε συχνά τὸν πνευματικὸ μας καὶ νὰ καθαρίζουμε μέ εἰλικρίνεια τὴν ψυχὴ μας, διότι ἀπὸ σήμερα τὸ σύνθημά μας πρέπει νὰ εἶναι...

ΣΥΝΘΗΜΑ: «**Ψυχές καθαρές!**»!



Ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν γράφει: «**Οὐκ ἐπαισχύνομαι τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ**» (Ρωμ. α' 16). Δέν ντρέπομαι νὰ μιλήσω γιὰ τὸν Χριστό, ὅπου χρειασθῆ. Δέν ντρέπομαι νὰ ὁμολογήσω τὴν πίστι μου.

Ὁ ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε: *Τὸν Χριστό μου παρακαλῶ νὰ μὲ ἀξιῶσῃ νὰ χύσω τὸ αἷμα μου διὰ τὴν ἀγάπην του*.

Οἱ Σαραντα Μάρτυρες μέ θάρρος κι ἀνδρεία ὁμολογοῦν ὅτι εἶναι «**Χριστιανοί**».

Καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν: Αὐτός, πού περιφρόνησε δόξα, πλοῦτη καὶ τιμές, πρόσφερε καὶ προσφέρθηκε, θυσίαστηκε καὶ θυσίασε, ὑποβίβασε τὸν ἑαυτὸν του καὶ ὑπερύψωσε τὸν ἀδελφόν του, αὐτός πού ἐν ὀλίγοις εἶδε στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου τὴν θέα τοῦ Θεοῦ, θὰ ἀξιωθῆ τὴν οὐράνια μακαριότητα, θὰ κοιτάξῃ ἄφοβα τὸν Θεόν καὶ τοὺς ἀγγέλους Του τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε; Εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ ὁμολογήσουμε τὴν πίστιν μας ἐάν ποτέ χρειασθῆ;

Εἴπαμε ὅτι οἱ νίκες κερδίζονται μέ ἀγῶνα. Καὶ ἥρωας εἶναι ἐκεῖνος πού παραμένει ἀλύγιστος μέσα στὴ γενικὴ πρόκλησι. Λοιπὸν νὰ μὴν ἀπογοητευώμαστε, νὰ μὴ δυσανασχετοῦμε, νὰ μὴ λιγοψυχοῦμε. Ἀλλὰ μέ ὑπομονή νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὶς δυσκολίες καὶ μέ ἐπιμονή νὰ ἀντιστεκόμαστε στοὺς πειρασμούς, ὅπως *οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες*.

Ἄς ζητήσουμε ὅλοι μαζί τώρα τὴν πατρικὴν βοήθειαν Του.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

Κύριε, Κύριε, Βασιλεῦ ἅγιε, εὐχαριστοῦμε Σε διὰ τὴν τόσην εὐσπλαγχνία Σου καὶ θερμὰ Σέ παρακαλοῦμε, Κύριε, ρίξε τὸ προστατευτικὸ βλέμμα Σου ἐπάνω μας καὶ δώσε μας ἐνίσχυσι καὶ χάρι, νὰ λαλοῦμε τὸν λόγον Σου μέ πολλή παρρησία, νὰ μιλοῦμε γιὰ Σένα ἐκεῖ πού φαίνεται νὰ βασιλεῦῃ ἡ ἀπιστία, ποτέ νὰ μὴ δεθοῦμε μέ τὰ γήινα: Πλούτη δόξα καὶ τιμές καὶ πάντα νὰ ὁμολογοῦμε τὴν πίστιν μας. Φιλάνθρωπε Κύριε, χάρισέ μας τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καὶ ἀξιώσέ μας εἰς τὴν ἄλλην ζωὴ νὰ σέ δοῦμε ἐνδοξον καὶ λαμπρόν, εἰς τὸ ἄπειρον μεγαλεῖον τῆς δόξης Σου. Ἀξιώσέ μας νὰ σέ δοῦμε πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, κατὰ τοὺς λόγους τοῦ ἐκλεκτοῦ Σου ἀποστόλου. Χάρισέ μας τὴν ὑψίστην αὐτὴν εὐεργεσίαν, ὥστε νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ λόγοι τοῦ μακαρισμοῦ:

«Μακάριοι οἱ καθαρὸι τῆ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεόν ὄψονται» Ἀμήν.

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Λόγοι τῆς Χάριτος (Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Παπουτσοπουλου), Πρωῖνά Ἀγιογραφικά (Χαρούμενων Ἀγωνιστῶν).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ὁ Σωτήρ, Πρὸς τὴν Νίκην, Λυδία.

