



Συνάντησις πρώτη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Γνώσεις και «Γνώσις»

-2011-

Ο κτώβριος! Ή νέα σχολική χρονιά ἄρχισε πάλι. Ἐνα ἐντυπωσιακό οἰκοδόμημα ὑψώνεται μπροστά σας. *Εἶναι τό οἰκοδόμημα τῆς γνώσεως.* Εἶναι λαμπερό, ἐγκυβερνητικό, μὰ κρύβει μέσα του τόσα μυστικά! Κτιζεται σιγά-σιγά, διότι θέλει γερὰ θεμέλια, ἐπίπονη, συστηματική ἐργασία καί ἀκριβὰ ὑλικά: *(γνώσι καί πίστι).*

Ποτέ δέν ἔλειψε ἀπό τόν ἄνθρωπο ἡ λαχτάρα γιά γνώσι. Ἴδιαίτερα οἱ νεανικές ψυχές θέλουν νά θησαυρίσουν γνώσεις ἄφθονες καί ποικίλες. Ὅμως γιά νά τίς κατακτήσῃ κανεῖς θέλει δουλειά, συγκέντρωσι, κόπο, ἀγώνα, Πρέπει ν' ἀγωνισθῇ μέ ἐνθουσιασμό, μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή.

Λοιπόν σᾶς εὐχόμεσθε καλή ἀρχή, καλή χρονιά, καλό ἀγώνα!

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:



Πῆρες μιά ἀπόφασι, στήν πιό ψηλή κορφή ν' ἀγωνισθῆς νά φθάσῃς. Μάθε πώς θά ναι οἱ δυσκολίες σου πολλές Πῶς θά τίς ξεπεράσῃς;

Θ Α Ρ Σ Ε Ι!

Ἄρχισε τόν ἀγώνα σου, κι ἄν κάποια στιγμή σκοντάψῃς, μὴν ἀπελπίζεσαι, στὸν οὐρανὸ σήκω τὰ μάτια σου κι ἐκεῖ θά δῆς,

«τὴν ἅγια μορφή Του»! Ἐσένα περιμένει, μέ ἀπλωμένο χέρι!

Μὴ φοβηθῆς, μόν' πιάσ' τὸ χέρι Του σφικτά

κι Αὐτός, θε νά σέ πάῃ ψηλά!



«Ὁ ἄνθρωπος, ὅταν βγῆκε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Δημιουργοῦ, ἦταν ἓνα εὐτυχισμένο καλλιτέχνημα» λέει ὁ Schiller (Σίλλερ). Ἀπὸ τὴν ὥρα ὅμως, πού κατέκτησε τὸ μυστήριον τοῦ ἀλφαβήτου κι ἄρχισε νά γράφῃ καί ν' ἀποταμιεύῃ τὰ πορίσματα τῶν μελετῶν του, ἐγίνε ἓνας «*δυστυχισμένος καλλιτέχνης*»!

Καί ἔχει δίκαιο! Παιδιά μου, εἶναι ἀπύθμενος ὁ ὠκεανὸς τῶν γνώσεων. Φυσικά εἶναι ὠραῖο ἔργο, ἀλλὰ πολὺ δύσκολο, διότι οἱ γνώσεις ἀρχὴ ἔχουν, τέλος δέν ἔχουν.

«Ὁ προστιθεὶς γνώσιν προσθήσει ἄληγμα», λέει ὁ Ἐκκλησιαστής (Ἐκκλ.σ. α' 18).

Πληθαίνουν οἱ γνώσεις; Πληθαίνει καί τὸ ξενύχτι. Πληθαίνει καί ὁ κόπος, ἡ ταλαιπωρία, ἡ ἀπογοήτευσι, ἡ ἀγωνία, ὁ ἀγῶνας.... Ἡ παιδεία εἶναι ἀδελφωμένη μέ τόν μόχθο, μέ τὴν αὐστηρὴν πειθαρχία τῆς ψυχῆς.

Κι αὐτὰ ὅλα, γιά τίς γνώσεις;

Φυσικά! Ὁ ἄνθρωπος εἶναι φτιαγμένος, ὥστε νά θέλῃ νά μαθαίνη. Ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσῃ τόν κόσμον πού τὸν περιβάλλει καί τὰ μυστικά του. Καί ικανοποιεῖ τὸν πόθο του αὐτὸ ἢ διαβάζοντας μόνος του ἢ μέσα ἀπὸ τὴν ὀργανωμένην παιδείαν.

Ὅλα τὰ σημερινὰ νειᾶτα θά ἔλεαν, κι ἐμεῖς θά τὸ θέλαμε, νά εἶναι ἄνθρωποι πολλῶν γνώσεων. Νά ἀποκτοῦν γνώσεις γλωσσικές, τεχνικές, φιλολογικές, ἐπιστημονικές, ἱστορικές,.... Εἶναι ὠραῖο πρᾶγμα νά ἔχῃς μπροστά σου ἓνα νέο, πού κατέχει ἰκανὸ θησαυρὸ γνώσεων, κι ἀπ' αὐτόν νά ἀντλή, ὅποια ὥρα θέλει, ὅ,τι τοῦ χρειάζεται. Ἡ ἀπόκτησις γνώσεων εἶναι ἄληγμα, ὅπως εἶπαμε, (μόχθος, στενοχώριες, ἀπογοήτευσι) ἔχει ὅμως γιά βραβεῖο μιά ἐσωτερικὴ ἰκανοποίησι καί γλυκύτητα, γιατί προσφέρει σημαντικὴ βοήθεια στὴ ζωὴ.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅμως χρειάζεται πολλὴ **«προσοχή»**. Οἱ γνώσεις μᾶς βοηθοῦν στὴ ζωὴ. Ὡστόσο δέν μᾶς ἐξασφαλίζουν τὴν πραγματικὴ καί οὐσιαστικὴ **«ἐπιτυχία»**. Γιά τοῦτο τὸ δεῦτερο χρειάζεται ἡ **«γνώσις»**. Ἡ γνώσις τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, τοῦ νόμου Του.

Γιά αὐτὴ τὴ «γνώσι», τί ξέρουμε;

Ὁ σοφὸς Σολομὸν δίνει μιά ὠραία συμβουλή στὰ νειᾶτα, πού ρίχνονται μέ βουλιμία γιά γνώσεις. Χωρὶς νά ἀποκλείῃ τίς ἄλλες γνώσεις, τίς πολλὰ καί ποικίλες, προστάζει:

«Λάβετε γνώσιν ὑπὲρ χρυσίου δεδοκιμασμένον» (Παροιμ. η' 10)

Δηλαδή, ἀποκτήστε τὴν γνώσι τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Προτιμῆστε τὴν μόρφωσι τῆς ψυχῆς, πιὸ πολὺ κι ἀπὸ τὸ γνήσιο καί καθαρὸ χρυσάφι. Ἐκεῖ βρίσκεται ἡ βέβαιη ἐπιτυχία σας.

Ὁ πανέξυπνος λαός μας τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν γνώσεις τούς ὀνομάζει «πολυμαθεῖς» καί αὐτούς πού ἔχουν τήν γνώση, τούς ὀνομάζει «γνωστικούς», δηλαδή συνετούς, φρόνιμους, κοσμημένους μέ ἀληθινή σοφία. Γιά τό λαό οἱ πρῶτοι λένε ἐντυπωσιακές κουβέντες, οἱ δεῦτεροι «γνωστικές» κουβέντες.

Ἐπίσης ὑπάρχει τεράστια διαφορά ἀνάμεσα στόν πολυμαθῆ καί τόν γνωστικό.

Ὁ μέγας φιλόσοφος Ἡράκλειτος λέει: «**Πολυμαθῆ νόον οὐ διδάσκει**». Ἡ πολυμαθία, ἂν δέν συνοδεύεται μέ ἀληθινή σοφία, σύνεσι, δέν βάζει μυαλό στόν ἄνθρωπο, δέν τοῦ προσφέρει φρόνησι. Γι' αὐτό καί στέκεται φουσκωμένος ἀπό ἔπαρσι, ὑπεροψία. Ξέρει πολλά. Δέν χάνει τήν εὐκαιρία νά διακηρύξη τόν θησαυρό του. Ὁ λαός τόν θαυμάζει γιά τίς γνώσεις του, ἀλλά δέν τρέφει καί πολλή ἐκτίμησι στό πρόσωπό του διότι βλέπει ὅτι κατέχεται ἀπό τήν μανία τῆς ἐπιδείξεως, ὅμως τόν γνωστικό τόν πλησιάζει καί τόν ἀκούει μέ σεβασμό ἰδιαίτερα, ὅταν ὁ γνωστικός εἶναι νέος στήν ἡλικία. Καί ξέρετε γιατί; Διότι ὁ γνωστικός εἶναι ταπεινός. Ὅσες γνώσεις κι ἂν κατέχη, ξέρει ὅτι δέν ξέρει τίποτε. Δέν ἀποταμιεύει ξερές γνώσεις στό ταμεῖο τῆς λογικῆς. Αὐτός θησαυρίζει μέ ἅγιο πάθος στή καρδιά. Ἐκεῖ καταθέτει τήν ἀληθινή σοφία, «τό θέλημα τοῦ Θεοῦ» καί στή συνέχεια τήν κάνει ζωή, βίωμά του.

Μποροῦν νά συγκριθοῦν οἱ γνώσεις τοῦ πολυμαθοῦς μ' αὐτή τή γνώση τοῦ γνωστικοῦ;

Ὅχι! Ποτέ! Ἡ γνώσις τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ σέ καθιστᾷ ἱκανό νά διακρίνης σωστά καί νά κρίνης ἀντικειμενικά. Σέ σοφίζει. Σέ στολίζει μέ φρονιμάδα καί σύνεσι. Ἡ σοφία καί ἡ φρονιμάδα εἶναι ἀληθινὸ στολίδι γιά τούς νέους. Αὐτές διαπλάθουν τό χαρακτήρα τοῦ νέου καί τόν ὀπλίζουν μέ δύναμι καί σωφροσύνη. Ὅποιος ἀποκτήσει αὐτή τή γνώση ἀξιοποιεῖ καί τίς ἄλλες γνώσεις.

Λέγεται πῶς ἡ σύζευξις τῆς γνώσεως τοῦ θείου θελήματος καί τῶν γνώσεων εἶναι τό ἄριστο πρᾶγμα στή ζωή. Ὑπάρχουν παραδείγματα ἀνθρώπων πού συνέζευξαν τήν μόρφωσι τῆς ψυχῆς μέ τήν μόρφωσι τοῦ νοῦ;

Πολλά! Ἀπό τά τόσα ὅμως παραδείγματα ἄς ποῦμε μόνο ἓνα. Τούς «**Τρεῖς Ἱεράρχες**». Ἄν δοξάσθηκαν, ἂν λάμπουν στό στερέωμα, ἂν ἔγιναν παραδεκτοί ὡς «**Οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι**», εἶναι γιατί πέτυχαν νά συζεύξουν τήν μόρφωσι τοῦ νοῦ, «**τῆς γνώσεως**», μέ τήν μόρφωσι τῆς ψυχῆς, «**τῆ γνώσι τοῦ Ἁγίου θελήματος τοῦ Θεοῦ**». Αὐτοὶ οἱ τρεῖς μᾶς ἔγραψαν καί τό σημερινό μας σύνθημα.

ΣΥΝΘΗΜΑ: «Ἡ σύζευξις τῆς γνώσεως τοῦ θείου θελήματος καί τῶν γνώσεων φέρει τήν βέβαιη ἐπιτυχία». (Τό πρῶτο κάνει μόνο του, τὸ δεύτερο ποτέ δέν κάνει χωρὶς τὸ πρῶτο.)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:



+



+



Λοιπὸν, γνώσεις σὺν μελέτῃ τοῦ θείου Λόγου καί Προσευχῆ συνειδητῆ, (εὐχαριστία, δοξολογία, αἴτησις) δίνουν ἓνα εὐλογημένο ἀποτέλεσμα.

Ἐναν ἄνθρωπο γνωστικό, συνετό, φρόνιμο, κοσμημένο μέ ἀληθινή σοφία.

Ἐναν ἄνθρωπο μέ ἀρετές, πού πρῶτα βλέπει τόν ἀδελφό του καί μετὰ τόν ἑαυτὸν του.

Ἐναν ἄνθρωπο χρήσιμο στήν κοινωνία.

Ἐναν ἄνθρωπο πού περισσεύει ἐπάνω του ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ.

Ἐναν ἄνθρωπο πού ὁ Θεὸς εὐλογεῖ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν του.

Ὀπλισθῆτε λοιπὸν μέ θάρρος καί αἰσιοδοξία. Τολμῆστε! Οἱ κορυφές σᾶς προσμένουν. Τὸ μέλλον σᾶς ἀνήκει. Μὴν σταματᾶτε στό μέτριο, μὴν ἀρκεῖσθε στό ἀρκετὰ καλό, ἐπιδιώκετε τὸ «Ἄριστα» καί θὰ τὸ ἐπιτύχετε μέ τήν χάρι καί τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί μέ τήν δική σας θέλησι καί ἐπιμονή.

Στήν προσπάθειά σας αὐτὴ δέν εἶσθε μόνοι σας. Σᾶς συνοδεύουν οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές τῶν γονέων σας. Ἐχετε τήν συμπαράστασι τῶν Διδασκάλων σας καί τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας. Πᾶρτε λοιπὸν στά χέρια σας τὸ τιμόνι τοῦ карабиου. Μὴν φοβᾶσθε τὸν ἀέρα καί τὰ κύματα. Ὁ «**Χριστός**» στέκεται δίπλα σας, δείχνοντάς σας τήν γραμμὴ πλεύσεως. Ἀκολουθῆστε τίς ὁδηγίες Του. Ἀφῆστε Τον νά σᾶς ὀδηγήσῃ.

Ἐλᾶτε τώρα ὅλοι μαζί νά εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριο καί νά ζητήσουμε τήν θεία Χάρι Του.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

«Χριστέ τό φῶς τό ἀληθινόν, τό φωτίζον καί ἀγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου Σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψώμεθα φῶς τό ἀπρόσιτον καί κατεύθυνον τά διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου, πρεσβείαις τῆς παναχράντου Σου Μητρὸς καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.»

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Ἀπό τά προβλήματα τῶν νέων μας.(Ν. Βασιλειάδη) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Πρὸς τήν Νίκη. Ἡ Δρᾶσις μας.

2

