

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Συνάντησις όγδόη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Μιά πού σήμερα είναι τό πρώτο μάθημα τοῦ νέου χρόνου, βρισκόμαστε δηλαδή στην αρχή τῆς χρονιάς, είναι καλό νά σκεφτοῦμε μερικά πράγματα γύρω από τό χρόνο τῆς ζωῆς μας. Ποιά είναι ἡ ἀξία τοῦ χρόνου; Τί ἀξία ἔχει ἓνα λεπτό; Τό γνωρίζουμε; Ἐλάτε νά τό μάθουμε. Μᾶς τό διηγοῦνται τά Ἱερά Βιβλία.

ΔΙΗΓΗΣΙΣ: Τήν πύλη τήν κλειστή τοῦ παραδείσου κάποιος ν' ἀνοίξη τρέχει μέ χαρά.
Ποιός νᾶν' αὐτός ό τυχερός πού κάθε ἐμπόδιο μεριάζει;
Τό Χερουβείμ μέ πύρινη ρομφαία ἢ Κέρβερος τοῦ ἄδη τρομερός;
Εἶν' ό ληστής τοῦ Γολγοθά, πού ἔβαλε κλειδί τό «Μνήσθητί μου»!

Τά πόδια τοῦ Ληστή, παιδιά, ἦσαν τά πρώτα πού πάτησαν στόν Παράδεισο. Δέν τόν λέρωσαν. Γιατί ἦσαν πόδια, καθαρά! Πλυμένα στό λουτρό τῆς μετανοίας.

Λίγα λεπτά ἔζησε ό ληστής δίπλα ἀπ' τόν Κύριο, ὅμως ἦσαν ἀρκετά γιά νά σωθῆ.
«Τί ἀξία ἔχει ἓνα λεπτό»; (...) Σωστά! Πολύ μεγάλη! Μ' ἓνα λεπτό ό ληστής ἀγόρασε τόν παράδεισο! Ἐμεῖς, πῶς θά ἐκμεταλλευτοῦμε ἓναν όλόκληρο χρόνο πού μόλις μᾶς χαρίσθηκε;



ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: **«2011»! Καλημέρα καινούργιε χρόνο!**

Ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐχάρισε ἓνα όλόκληρο χρόνο! Ἄς Τόν εὐχαριστήσουμε καί ἄς Τόν παρακαλέσουμε νά μᾶς χαρίζη ὑγεία καί φώτισι, καθαρότητα βίου, δύναμι στόν δύσκολο ἀγῶνα τῆς ζωῆς καί ἀκόμη νά μᾶς χαρίζη τή Χάρι Του, ὥστε ό ἀγῶνας μας νά εἶναι τίμιος καί νά ἐπιβραβεῦεται μέ τό στεφάνι τοῦ νικητοῦ. Ἡ ζωή εἶναι ἓνα παιχνίδι πού παίζουμε σ' αὐτό καί πού μπορούμε νά χάσουμε ἢ νά κερδίσουμε. Ἐνας χρόνος, γιά νά ἀποδειχθῆ πετυχημένος καί κερδισμένος θά κριθῆ ἀπό τίς στιγμές, τίς ὥρες του, πού ξοδεύτηκαν γιά ἔργο θετικό. Κάθε ἐνέργειά μας, ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα ἢ τό περιεχόμενό της, μπορεί νά εἶναι ἓνα βῆμα γιά τό κέρδος τῆς ψυχῆς μας ἢ τή ζημιά της, ἓνα βῆμα πρὸς τήν ἀρετή ἢ τήν κακότητα, ἓνα βῆμα πρὸς τό φῶς ἢ τό σκοτάδι, ἓνα βῆμα στην αἰωνιότητα ἢ στην κόλασι μας.

Ἄν τήν ζωή μας τήν περάσουμε στή πνευματική τεμπελιά, τή ραθυμία, τήν γεμίζουμε μέ μικρά καί τιποτένια, τότε θά κλείση τό κύκλο της μ' ἓνα μεγάλο μηδενικό. Δέν κτίσαμε, ἀλλά γκρεμίσαμε.

Ἐμεῖς, μήπως χάσαμε κάτι ἀπό τήν ἀνθρωπιά μας, τήν ὑπομονή μας, τήν πραότητά μας, τό κουράγιο μας, τήν πίστι μας, τήν καθαρότητά μας; Μήπως ἀφήσαμε νά χαθοῦν κάποιες ἀξίες; Μήπως θόλωσε τό πνεῦμα μας καί ἡ ψυχή μας ξαφνικά βρέθηκε στό περιθώριο; Μήπως οἱ αἰσθήσεις ὑπερσιτίζονται καί ἡ ψυχή μας λιμοκτονεῖ;

Ἀξίζει λοιπόν νά ρίξουμε ἓνα βλέμμα εἰλικρινείας μέσα μας γιά νά κάνουμε ἓνα ἀπολογισμό μέ ἡρεμία καί αὐτοσυγκέντρωσι. Νά δοῦμε τί κάναμε τόν χρόνο πού πέρασε.

Σοφοί γέροντες μέ πείρα ζωῆς καί φόβο Θεοῦ μᾶς διδάσκουν:

Δέν περιφρονοῦμε τή ζωή, ἀλλά θά κτίζουμε μέ ἀναφορά τήν αἰωνιότητα.

Δέν περιφρονοῦμε τήν ζωή, ἀλλά ὅμως δέν ξεχνοῦμε καί τόν οὐρανό.

Ἀγαποῦμε τή ζωή, ἀλλά δέν ἐπιτρέπουμε στό δένδρο νά μᾶς κόψη τή θέα νά βλέπουμε τό δάσος.

Δηλαδή ἡ ἐπίγεια ζωή νά μήν γίνη αἰτία νά χάσουμε τήν αἰώνιο ζωή.

Παροδικός ό χρόνος.

Ό ἀπ. Πέτρος στην Α' του Ἐπιστολή ὀνομάζει τή ζωή τούτη **«τόν τῆς παροικίας χρόνον»** (Α' Πέτρ. α' 17).

Σ' αὐτή τή ζωή εἴμαστε προσωρινοί, «πάροικοι». Δηλαδή, περνᾶμε, γιά νά φύγουμε. Εἴμαστε σάν τοῦς νοιάρηδες, οἱ ὁποῖοι μένουν σέ ξένο σπίτι μέ νοῖκι, κι ἐργάζονται σκληρά, μαζεύουν ἀγαθά μέχρι ν' ἀποκτήσουν τό δικό τους σπίτι. Κι ἐμεῖς μένουμε ἐδῶ, μέχρι νά πᾶμε στή μόνιμη κατοικία μας, τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Τί ἀποταμιεύουμε ὅσο εἴμαστε ἐδῶ;

Ό ἀπ. Παῦλος τονίζει τήν ἔννοια τῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ χρόνου καί μᾶς λέγει πῶς πρέπει νά κάνουμε ἐπενδύσεις μέ τό χρόνο μας (Εφεσ. ε' 15-17).

Σέ πολλά καταστήματα, παιδιά, βλέπουμε τή λέξη «εὐκαιρία». Δηλαδή οἱ τιμές εἶναι πολύ χαμηλές κι οἱ ἄνθρωποι μπορούν νά προμηθευτοῦν πολύτιμα πράγματα μέ λίγα λεφτά. Ἄν δέν τρέξουν, χάνουν τήν εὐκαιρία. Τώρα εἶναι ἄφθονα καί πάμφθηνα, ἀργότερα δέν θά ὑπάρχουν.

Αὐτό, λέει ό ἀπ. Παῦλος, συμβαίνει καί μέ τά πνευματικά πράγματα. Ό χρόνος τῆς παρουσίας ζωῆς εἶναι μία εὐκαιρία. Μποροῦμε μέ τό χρόνο μας νά ἐξασφαλίσουμε αἰώνια ἀγαθά. Θᾶναι μωρία ν' ἀφήσουμε νά περάση ἀνώφελος ό χρόνος μας. Ἀντίθετα ἡ σύνεσις καί ἡ σοφία μας θά φαίνεται μέ τό νά ἐπωφελοῦμεθα πνευματικῶς κάθε εὐκαιρία καί μέ σπουδή νά τήν ἀρπάζουμε.



Γιατί ο Κύριος παρατείνει τής ζωής μας, έχει κάποιο νόημα αυτό, κάποιο σκοπό; (...) Σωστά! Το δῶρο τής ζωής μᾶς δίδεται με τήν ὑποχρέωσι, νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα τόν καλό, νά βελτιώσουμε τήν πνευματική μας ὑπόστασι, νά πλουτίσουμε τόν ψυχικό μας κόσμο καί νά καλλιεργήσουμε βαθειά τήν καρδιά μας. Νά δημιουργήσουμε ἕνα χαρακτήρα ἰσχυρό, μία προσωπικότητα ὀλοκληρωμένη καί μία καρδιά, τής ὁποίας οἱ κτύποι νά εἶναι ἀπόλυτα ἔναρμονισμένοι μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ κάθε χτύπος τής καρδιάς μας εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς, εἶναι ὁ ἀντίλαλος τής ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ κάθε χτύπος τής καρδιάς μας ἄς εἶναι καί μία προσφορά δική μας στό Θεό. Ἄς εἶναι ἕνα σῆμα δικό μας πρὸς τό Θεό. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει:

✚ «Μνημονευτέον τοῦ Θεοῦ μάλλον, ἢ ἀναπνευστέον». ✚

Δηλαδή νά ζοῦμε μέ τή θύμιση, τή ζωντανή παρουσία τοῦ Θεοῦ τήν κάθε ὥρα, τήν κάθε στιγμή τής ζωής μας. Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾷ, μᾶς βλέπει, στέκει δίπλα μας, μᾶς ἀπλώνει τό χέρι, ἔτοιμος νά μᾶς συγκρατήσῃ, ἂν ἐμεῖς τοῦ τό ζητήσουμε.

Χρέος μας νά τόν εὐχαριστοῦμε γιά τίς τόσες δωρεές Του καί νά τόν παρακαλοῦμε νά μὴ παύσῃ νά μᾶς χορηγῇ τό ἔλεός Του καί τίς εὐλογίες Του. Διότι ὅπου ὑπάρχουν αὐτές βασιλεύει ἡ ὁμόνοια καί ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά καί ἡ γαλήνη.

Κρατῶντας τοῦ Θεοῦ τό χέρι θά ἀντιμετωπίζουμε τήν κάθε μέρα, ὥρα, στιγμή μέ ἐλπίδα καί ἀντοχή ὅ,τι κι ἂν συμβῇ. Θά προχωροῦμε στόν ἀγῶνα τής ζωής χωρίς φόβο.

Καί ἡ ζωή μας θά εἶναι ἕνας «ἀγῶνας» χωρίς «ἀγωνία».

«2011» Τί σημαίνει γιά μᾶς;

(...) Σωστά! Καινούργια ζωή, καινούργια σχέδια, καινούργιες ἀποφάσεις, καινούργιες καρδιές. Καρδιές ἀπαλλαγμένες ἀπό τά μίση καί τίς κακίες. Καρδιές ἀπαλλαγμένες ἀπό τά καρκινώματα τοῦ ἐγωῖσμοῦ καί τής ὑπερηφανείας. Καρδιές χωρίς πάθη. Καρδιές δοσμένες, παραδομένες ὀλοκληρωτικά σ' Ἐκεῖνον πού τίς ἔπλασε. Γιά τό δικό μας καλό, γιά τοῦ ἀδελφοῦ μας τήν προκοπή καί γιά τήν δόξα τοῦ ἀγίου ὀνόματος τοῦ Κυρίου μας.

Χρέος μας νά εὐχαριστήσουμε τό Θεό γιά ὅλες τίς δωρεές Του καί νά προσπαθοῦμε νά γινόμαστε καλύτεροι τήν κάθε στιγμή, τήν κάθε ὥρα, τήν κάθε μέρα πού περνᾷ.

Τό σημερινό μας σύνθημα ποιός θά τό πῆ; (...) Ὀλοιοιοι.....!



ΣΥΝΘΗΜΑ: «Κάθε χτύπος τής καρδιάς μας δοσμένος στό Θεό».

Καί τώρα ἄς ποῦμε κάτι πρακτικό. Τό **«2011»:**

✚ Νά γίνουμε καλύτεροι ἀπό ὅ,τι εἴμαστε πέρυσι. (Σήμερα καλύτεροι ἀπό χθές. Αὔριο ἀκόμη καλύτεροι). ✚ Τόν καινούργιο χρόνο, ν' ἀποκτήσουμε καινούργια σκέψι, καινούργιο βλέμμα, καινούργια γλῶσσα, καινούργια καρδιά. ✚ Νά πάρουμε καινούργιες ἀποφάσεις. ✚ « Ὅλα τά λεπτά τοῦ χρόνου αὐτοῦ νά τά χρησιμοποιήσουμε γιά τό καλό τῶν συνανθρώπων μας».

Ἄς ξεκινοῦμε καθημερινά μέ προσευχή, τό **«Πάτερ ἡμῶν.....».**

Ἄς ἐργαστοῦμε πέρα καί πάνω ἀπό τούς μικροῦπολογισμούς καί τίς σκοπιμότητες.

Ἄς τολμοῦμε γιά τήν ἀλήθεια.

Ἄς μὴν εἴμαστε ἀπόντες στήν χαρά τοῦ φίλου, τοῦ συμμαθητοῦ, τοῦ συγγενῆ, τοῦ συνανθρώπου, καί –τί ποῖό ὄμορφο!-- ἄς μὴν εἴμαστε *«πρόξενοι τοῦ πόνου τους».*

Ἄς μὴν φιλοξενοῦμε τήν ἐκδικητικότητα πού μᾶς κατατρώει ὅπως ἡ σκουριά τό σίδηρο.

Ἄς εἴμαστε οἱ *«εἰρηνοποιοί»* πού θά ἀπαλλάξουμε τό περιβάλλον μας ἀπό τό ἄχαρο τρίξιμο τῶν προστριβῶν.

Ἄς βοηθοῦμε ἀνιδιοτελῶς.

Κι ἂν κάπου δέν τά καταφέρουμε, ἂν κάπου ἀστοχήσουμε, ἄς ποῦμε ἕνα ταπεινό συγγνώμη καί ἄς ξαναπροσπαθήσουμε.

Αὐτό, παιδιά, θά εἶναι μία καλή χρῆσι τοῦ χρόνου μας.

Εἶθε νά μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεός στό τέλος τής χρονιάς, νά παραδώσουμε μέ χαρά στό φύλακα Ἄγγελό μας ἕνα βιβλίο γεμάτο μέ πράξεις ἀρετῆς, μέ εὐγενεῖς ἀγῶνες, μέ σελίδες προσευχῆς, μέ πάλη καί μάχη ἐναντίον τοῦ κακοῦ καί τής ἁμαρτίας, μέ ὑπακοή στόν πνευματικό μας, σεβασμό στούς γονεῖς μας, ἀγάπη, ἐλεημοσύνη, πίστι, ὁμολογία, ἱεραποστολή, δηλαδή ✚ **«Τό βιβλίο τής σωτηρίας μας».** ✚

Ὅλοι μαζί τώρα, παιδιά, ἄς ζητήσουμε ἐνίσχυσι. Ὁ Κύριος μᾶς περιμένει!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

« Οὐράνιε Πατέρα μας, δοξασμένο νᾶναι τό ἅγιο Ὄνομά Σου γιά τήν ἄπειρο μακροθυμία Σου καί τήν τόση γενναιοδωρία Σου σέ μᾶς. Ἕνας καινούργιος χρόνος χάριτος ἀνοίγεται μπροστά μας. Σέ παρακαλοῦμε, ἐνίσχυσε, Κύριε, τήν ἀδύνατη θέλησί μας. Φώτιζε τόν νοῦν μας καί δῶσε, ὥστε τό ἔτος αὐτό νά εἶναι γεμάτο ἀπό κάθε ἀγαθωσύνη καί δικαιοσύνη, ἀλήθεια καί εἰρήνη, πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου ὀνόματος Σου. Ἀμήν»



